

BGB uitstap Diest en het Hageland:

dinsdag 3 oktober 2017

Op 3 oktober plannen we een daguitstap, voor de meesten dicht bij huis, voor anderen een kennismaking met een onbekend stukje Hageland, dat naast het mooie landschap ook een zicht geeft op de militaire waakzaamheid en terugdenkt aan een minder prettig oorlogsverleden.

Dit wordt beslist een boeiende dag!

Programma:

Voormiddag: bezoek aan militaire aanwezigheid in Diest en Schaffen, vroeger en nu

- de Stadswallen,
- de Citadel,
- het Pegasusmuseum, met het verhaal van de Para's

We kunnen 's middags in de "cantine" van de para's eten!!!

Een belevenis, die een aantal van ons, die geen "soldatentijd" achter de rug hebben wel zal bevallen.... En een dagschotel met saladbar en frisdrank aan zeer democratische prijs, is ook meegenomen...

Namiddag: busreis naar herdenkingsplaatsen uit 1ste Wereldoorlog

1 ste stopplaats : **Halen:** naar het Museum "Slag der Zilveren Helmen" en rondrit met gids, door het Slagveld "Mellenberg". Hier aan de Gete had een legendarische veldslag plaats bij het begin WO 1, waar veel Belgische soldaten sneuvelden.

2de stopplaats: **St. Margriet Houtem:** ingetogen mooi! Het kleine militair kerkhof, aan de Steenweg naar Oplinter, is indrukwekkend en tegelijk sober: hier liggen meer dan 170 soldaten begraven.

3de stopplaats: **Grimde** (Tienen): naar de Necropolis, een mooie begraafplaats, eveneens uit WO 1 in het plaatselijke kerkje. We krijgen er ook een rondleiding met gids.

We hebben gans de dag deskundige begeleiding van de stadsgidsen van eerst uit Diest en nadien vanuit Tienen.

Om daarna even heel ver terug te gaan in de tijd, rijden we langs de **TUMULI**, (voorhistorische begraafplaatsen) in Grimde, vlak bij de Sint Truidersteenweg, met ook de uitleg in de autobus.

Napraten over deze boeiende, en allicht beklijvende dag, doen we met een rustige broodmaaltijd met voor de liefhebbers een frisse Witte of Donkere, of goeie tas koffie met Tiense klontjes, in jawel, in Hoegaarden zelf, in het **Kouterhof**.

En we zetten je nadien terug af bij je opstapplaats

Iedereen is wel verplicht met de autobus mee te rijden, vermits de gidsen ons begeleiden tijdens de rondrit en heel wat te vertellen zullen hebben.

Allicht komen eigen verhalen, of streekgebeurtenissen ook aan bod?

Deze dag heeft een **prijkaartje van 50 € per persoon.**

Hierin is inbegrepen: autobus, toegang tot de verschillende musea, middagmaal bij de para's, en het avondmaal in Hoegaarden. (en als we zuinig zijn ook een traktatie...)

Dan is onze gezamenlijke pot opgebruikt... en mag de "Witte van Hoegaarden" nog wel wat navloeien, op eigen "ver"draagkracht...

Inschrijven: voor 18 september.

Opgepast: Indien volzet, zal de datum van betaling doorslag geven om mee te gaan....

**Versturen per brief aan Jeanine Fonteyn, Sparrenstraat 9, 3110 Rotselaar
of per e- mail aan jeanine.fonteyn@skynet.be**

Betalen op rekening BGB BE 91 7390 0930 017

Met vermelding : naam deelnemer (s) voor daguitstap Hageland op 3 oktober

AUTOBUS OPSTAPPLAATS EN VERTREKUREN:

07:30 Garage Autocars Van Aerschot

07:50 Rond punt Rotselaar

08:30 Diest Station

En nu uitkijken naar een mooie " Ronde van het Hageland"

De begeleiders van dienst:

Jan Evers en Jeanine Fonteyn (tel : 016/581 008 gsm : 0485/184 674)