

BGB uitstap Gent:

dinsdag 22 augustus 2017

In augustus trekken we met BGB naar *Gent*, meer bepaald naar *Gent-centrum*. Vanwege het nieuwe verkeersplan in *Gent* moeten we wel alternatieve wegen zoeken om in het centrum te geraken. Maar éénmaal in het centrum zal je verbaasd staan van de rust en de gezelligheid die er heerst.

Eerst gaan we naar het MSK, het **Gentse Museum voor Schone Kunsten**. Het is een van de oudste musea van België.

De collectie in het MSK bestaat uit schilderijen, beelden, tekeningen, etsen en wandtapijten van de middeleeuwen tot de eerste helft van de 20e eeuw gaande van Bosch tot Magritte.

Sinds 2012 worden de panelen van "**De aanbidding van Het Lam Gods**", destijds geschilderd door de gebroeders Van Eyck, gerestaureerd in het MSK. Tijdens de week kan je de restaurateurs live aan het werk zien, in het atelier achter glas.

We gaan er onder leiding van 2 gidsen een bezoek brengen aan het MSK, bezoek geaccentueerd op deze restauratie van het Lam Gods.

Het schilderij "**De aanbidding van het Lam Gods**" is een groot en complex vroeg-15e-eeuws Vlaams veelluik. Het altaarstuk bestaat uit twaalf panelen, waarvan er acht met scharnieren gesloten kunnen worden. Elke vleugel is aan beide zijden beschilderd, zodat er twee verschillende voorstellingen zijn naargelang de panelen open of dicht zijn. De vleugels waren vroeger alleen op zon- en feestdagen open en vaak met kleed bedekt.

Hubert Van Eyck nam de opdracht aan en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor het algehele ontwerp, maar overleed in 1426. Waarschijnlijk werd het werk voornamelijk tussen 1430 en 1432 uitgevoerd en afgemaakt door zijn jongere en bekendere broer Jan Van Eyck. Ondanks uitvoerige pogingen om afzonderlijke gedeelten aan een van beide broers toe te schrijven, is geen overtuigende scheiding tot stand gebracht.

In 1934 werden twee panelen gestolen, een van de bekendste kunstroven van België, waarvan er één, voorstellende De Rechtvaardige Rechters, uiterst linksonder gesitueerd, en nooit werd teruggevonden is.

In 2010 onderging het veelluik een grondig wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding op ingrijpende restauratiewerkzaamheden in het MSK, die in 2012 aanvingen en zal duren tot minstens 2017.

De eerste fase van de restauratie werd afgerond eind 2016. De gerestaureerde buitenluiken keerden toen terug naar de Sint-Baafskathedraal. Meteen startte ook de tweede fase en werden de vijf panelen uit het onderste register van het altaarstuk overgebracht naar het altaarstuk. Daarbij bevindt zich ook het centrale paneel met 'De aanbidding van het Lam Gods' in restauratie in het MSK

Meer concreet voor onze daguitstap:

7u30 opstap autobus in Scherpenheuvel en om 7u50 aan het rondpunt Rotselaar.

We komen aan in het MSK rond 9u30, even tijd voor een tas koffie met een boterkoek in Brasserie Mub'art. Brasserie Mub'art is annex het MSK.

Bus kan parkeren aan het MSK.

Om 10 uur verwachten ons twee gidsen die ons vooral de restauratie van het Lam Gods zullen uit de doeken doen.

Om 11u30 verplaatsing met de bus naar het STAM aan de **Bijlokekaai**, langs de Leie, vanwaar we rond 12 u in een **watertaxi per boot op de Leie**, naar de Groentemarkt gebracht worden. Bus kan waarschijnlijk blijvend parkeren aan het STAM op de bijlokekaai. Anders moet hij naar de Dampoort gaan parkeren.

12u20: ontscheping aan de Groentenmarkt, vlakbij het **Groot Vleeshuis**.

12u30: middagmaal in het **Groot Vleeshuis**. Een prachtig gerenoveerd historisch pand, gespecialiseerd in de bereiding en verkoop van streekgerechten. Er wacht ons daar een drie gangen menu.

14u00: een 2 uur durende **stadswandeling** onder leiding van 2 gidsen met als thema "**Het Historisch Centrum**" en het "**Patershol**".

Rond 16u00: einde wandeling ter hoogte van het vleeshuis op de Groentenmarkt, **even uitrusten**, even vrij, tijd voor een pintje (niet in prijs inbegrepen), tijd om even rond te kuieren in dit merkwaardig en mooi toeristisch centrum.

17u00: samenkomst aan **Groentenmarkt**, naast het groot Vleeshuis, bij de rederij "De Gentenaer" met een **inscheping voor een gegidste rondvaart** van 50 minuten doorheen historisch Gent met 1 glas cava of gulden drank bier. Ofwel in 2 open boten bij goed weer ofwel 1 overdekte boot bij regenweer, dus naargelang de weersomstandigheden.

18u00: afreis naar huis vanop Poel (einde Hoogstraat) waar de bus ons kan oppakken.

Het programma van deze uitstap ziet er dan uit als volgt:

Opstap in Scherpenheuvel om 7.30 u

Opstap in Rotselaar Rond Punt om 7.50 u.

9u30 u:	koffie/thee met boterkoek
10.00 u:	bezoek MSK onder leiding van 2 gidsen.
11u30 u:	per bus naar de Bijlokekaai.
12.00 u:	watertaxi naar de Groentenmarkt
12.30 u:	eten in het "Groot Vleeshuis"
14.00 u:	gegidste stadswandeling in het historisch centrum
16.00 u:	even pauzeren en genieten in het toeristisch centrum Gent
17.00 u:	Gegidste rondvaart doorheen historisch Gent
18.00 u:	Vertrek met de bus naar huis
Rond 19.30 u:	thuis

PRIJS : 60,- €. Per persoon, daarin zijn begrepen :

De autobus, Koffie en koek bij aankomst, ingang en gegidste rondleiding MSK, watertaxi, driegangenmenu met drank in Het Vleeshuis, de gegidste wandeling in de stad en de gegidste rondvaart... dus alles

Omwille van ons bezoek aan het MSK, en bijzonder aan de restauratie van "Het Lam Gods" is het **aantal deelnemers echt beperkt tot 42.**

INSCHRIJVEN:

Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van BGB met vermelding : "uw naam + Gent 22 augustus" .

Inschrijven voor 10 augustus (zie inschrijvingsformulier achteraan)

Inschrijven bij, en begeleiding door :

Germain Wyseur Beatrijslaan 49,3110 Rotselaar tel 016/580927

GSM 0495/598344 e-mail: germain.wyseur@skynet.be