



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : [Bond.gepens.bb@gmail.com](mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com)

Website : <http://www.b-g-b.be/>

21 augustus 2017

## 1. Ga even zitten en lees



### Het woordje van de voorzitter: "Vriendschap".

Een van de dingen die ik doe na een langere afwezigheid is de Druivelaar "à jour" zetten. Zo weet ik zeker welke dag we zijn en de hoeveelste van de maand, nog vóór ik de krant lees.

Meestal gooi ik dan het pakje "verleden" zomaar weg, maar dit jaar niet dus. Ik lees immers graag de geschiedenis van de Grote Oorlog die nu, 100 jaar later, overal herdacht wordt en waarover er toch soms interessante dingen staan op de achterkant van de blaadjes. Dus, ik nam mijn tijd en las de teksten. Zo kwam ik, tussen de oorlogsverhalen en de weersvoorspellingen (die niet altijd helemaal kloppen maar wel gebaseerd zijn op jaren van gezond "boerenverstand") uit op het volgende: "Vriendschapsdag". Ik wist niet dat er een vriendschapsdag bestond, ik had er nog nooit van gehoord. Niet dat ik het belang van echte vrienden onderschat, zeker niet, maar dat daar nu ook al een dag aan gewijd wordt, dat wist ik niet. In deze tijd van Facebook en andere interactieve media, heb je gemakkelijk veel vrienden indien je dat wenst. Je moet maar een vriendschapsverzoek versturen, en als de persoon in kwestie dat bevestigt, dan heb je er weer een vriendje bij. Zo zijn er mensen met honderden vrienden, die ze misschien helemaal niet zo goed kennen, maar wel al eens ergens ontmoet hebben. Maar dat zijn geen echte vrienden.

*Echte vrienden zijn er altijd voor je en ze steunen je ook altijd. Echte vrienden houden van je zoals je bent en leven met je mee. Ze wensen je het beste en zijn niet jaloeers. Ze weten wat je waard bent en laten je niet los, ook al heb je even een "mindere" dag. Echte vrienden zijn oprecht en niet gemaakt lief. Echte vrienden leer je pas kennen als je iets ergs meemaakt en ze keihard nodig hebt. Echte vrienden moet je koesteren.*

Zo stond het op de achterzijde van "De Druivelaar" en ik kan daar niets aan toevoegen. Het heeft mij geraakt en ik ben blij en dankbaar dat ik enkele echte vrienden heb. Het zijn er geen tientallen, maar dat hoeft ook niet. En ik hoop dat ik voor enkele mensen ook een echte vriend mag zijn. Ik wens jullie allen ook enkele échte vrienden, waarbij je jezelf kan en mag zijn, waarmee je samen kan glimlachen, samen kan huilen en samen kan zwijgen en genieten van elkaars aanwezigheid.

Het ga jullie goed, geniet nog van de zomer al is het soms of we van de lente rechtstreeks in de herfst zijn gestapt, op enkele mooie, te hete dagen na.

Je voorzitter

Odette Dekeyser

## 2. Agenda BGB voor 2017

Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017 voorgesteld. Voor elk wat wils over wat er nog moet komen....

**1 tot 5 september:** 5 daagse reis naar **Madrid en Toledo**

**dinsdag 19 september:** daguitstap naar Zeebrugge: Thorntonbank vanuit Oostende

**dinsdag 3 oktober:** Daguitstap naar regio Diest en Hageland

**dinsdag 14 november:** jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (Datum gewijzigd !)

**donderdag 14 december:** Dries Delrue: Liedjes rond Kerstmis

**Doordenkertje van de maand :**

### K3 - Je hebt een vriend.

Voel jij je ook soms zo alleen,  
Met al die mensen om je heen  
Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert  
Elke dag voor een muur komt te staan  
Kijk me aan  
Je hebt een vriend  
Iemand die voor jou door 't vuur gaat  
Elke dag weer voor je klaar staat  
Voor altijd aan je zij  
Je hebt een vriend  
Iemand die je nooit alleen laat  
Met jou de toekomst tegemoet gaat  
Geloof me maar, je hebt een vriend in mij  
In elke wondermooie dag  
Elke aanstekelijke lach  
Is de nacht soms te lang, is het pad te duister  
Steek je hoofd dan niet in het zand.  
Neem mijn hand, Je hebt een vriend -  
Is de hemel daarboven niet altijd even blauw  
Ik ga door want ik weet ik heb ook een vriend in jou.

### 3. BGB uitstap Diest en het Hageland:

dinsdag 3 oktober 2017

Op 3 oktober plannen we een daguitstap, voor de meesten dicht bij huis, voor anderen een kennismaking met een onbekend stukje Hageland, dat naast het mooie landschap ook een zicht geeft op de militaire waakzaamheid en terugdenkt aan een minder prettig oorlogsverleden.

Dit wordt beslist een boeiende dag!

#### **Programma:**

**Voormiddag:** bezoek aan militaire aanwezigheid in Diest en Schaffen, vroeger en nu

- de Stadswallen,
- de Citadel,
- het Pegasusmuseum, met het verhaal van de Para's

We kunnen 's middags in de "cantine" van de para's eten!!!

Een belevenis, die een aantal van ons, die geen "soldatentijd" achter de rug hebben wel zal bevallen.... En een dagschotel met saladbar en frisdrank aan zeer democratische prijs, is ook meegenomen...

**Namiddag:** busreis naar herdenkingsplaatsen uit 1ste Wereldoorlog

1 ste stopplaats : **Halen:** naar het Museum "Slag der Zilveren Helmen" en rondrit met gids, door het Slagveld "Mellenberg". Hier aan de Gete had een legendarische veldslag plaats bij het begin WO 1, waar veel Belgische soldaten sneuvelden.

2de stopplaats: **St. Margriet Houtem:** ingetogen mooi! Het kleine militair kerkhof, aan de Steenweg naar Oplinter, is indrukwekkend en tegelijk sober: hier liggen meer dan 170 soldaten begraven.

3de stopplaats: **Grimde** (Tienen): naar de Necropolis, een mooie begraafplaats, eveneens uit WO 1 in het plaatselijke kerkje. We krijgen er ook een rondleiding met gids.

We hebben gans de dag deskundige begeleiding van de stadsgidsen van eerst uit Diest en nadien vanuit Tienen.

Om daarna even heel ver terug te gaan in de tijd, rijden we langs de **TUMULI**, (voorhistorische begraafplaatsen) in Grimde, vlak bij de Sint Truidersteenweg, met ook de uitleg in de autobus.

Napraten over deze boeiende, en allicht beklijvende dag, doen we met een rustige broodmaaltijd met voor de liefhebbers een frisse Witte of Donkere, of goeie tas koffie met Tiense klontjes, in jawel, in Hoegaarden zelf, in het **Kouterhof**.

En we zetten je nadien terug af bij je opstapplaats

Iedereen is wel verplicht met de autobus mee te rijden, vermits de gidsen ons begeleiden tijdens de rondrit en heel wat te vertellen zullen hebben.

Allicht komen eigen verhalen, of streekgebeurtenissen ook aan bod?

Deze dag heeft een **prijkaartje van 50 € per persoon.**

Hierin is inbegrepen: autobus, toegang tot de verschillende musea, middagmaal bij de para's, en het avondmaal in Hoegaarden. ( en als we zuinig zijn ook een traktatie... )

Dan is onze gezamenlijke pot opgebruikt... en mag de "Witte van Hoegaerden" nog wel wat navloeien, op eigen "ver"draagkracht...

-----  
**Inschrijven: voor 18 september.**

Opgepast: Indien volzet, zal de datum van betaling doorslag geven om mee te gaan....

**Versturen per brief aan Jeanine Fonteyn, Sparrenstraat 9, 3110 Rotselaar  
of per e- mail aan [jeanine.fonteyn@skynet.be](mailto:jeanine.fonteyn@skynet.be)**

**Betalen op rekening BGB BE 91 7390 0930 017**

Met vermelding : naam deelnemer (s) voor daguitstap Hageland op 3 oktober

**AUTOBUS OPSTAPPLAATS EN VERTREKUREN:**

**07:30 Garage Autocars Van Aerschot**

**07:50 Rond punt Rotselaar**

**08:30 Diest Station**

En nu uitkijken naar een mooie " Ronde van het Hageland"

De begeleiders van dienst,

Jan Evers en Jeanine Fonteyn ( tel : 016/581 008 gsm : 0485/184 674)

## **4. Dagreis: Noordzeecruise Thornton**

### **Windmolenpark op dinsdag 19 september 2017**

**Dit is bedoeld voor wie ingeschreven is voor deze uitstap!**

Als je tijdig inschreef ben je erbij voor de Noordzeecruise Thornton Windmolenpark op dinsdag 19 september 2017!

De trip was in één week volgeboekt! Met een stevige wachtlijst er bovenop!

Er zijn 59 deelnemers, het maximale aantal dat mag inschepen op de boot.

Het gevoel om avontuur te willen beleven zit er bij een deel van onze leden echt wel in.

De MS Albatros brengt ons meer dan 30 km in volle zee. Wij liggen stil bij het indrukwekkende windmolenpark en krijgen volop interessante informatie van een Noordzeegids.

Voor de fotoliefhebbers: laad je batterijen alvast, want er kunnen prachtige foto's gemaakt worden!

#### **WAT IS INBEGREPEN IN JE INSCHRIJVINGSGELD?**

- Wij charteren de volledige boot met 59 deelnemers. Het programma is - na veel overleg met de rederij - zo samengesteld dat wij het tegen een redelijke prijs kunnen aanbieden aan onze leden
- Zeeziek? Bij het inschepen ontvangt ieder die het wil een pil tegen de zeeziekte.
- Lunchbox: bij het inschepen krijgt ieder een lunchbox. De samenstelling ervan vind je hieronder.

#### **WAAR MOET JE ZELF VOOR ZORGEN?**

- **WEES TIJDIG AAN DE OPSTAPPLAATS!** Indien wij te laat in Oostende aankomen dienen wij een boete te betalen van 150 euro. Daarenboven dient de MS Albatros vooraf aan het Zeewezen de toelating te vragen (zoals alle schepen dit moeten doen) om uit te varen. Dus er is een vertrekkur vastgelegd om op zee te gaan. Te laat aankomen is niet aan te raden. Dit betekent dus dat wij aan de opstapplaatsen niet kunnen wachten op telaarcomers!
- Zorg voor warme en/of winddichte kleding
- Je kan binnen in de passagiersruimte blijven, maar het is even interessant op het dek!
- Neem een fles water mee. Er is mogelijkheid voor drank op de boot, maar een bijkomende frisse slok kan wonderen doen.
- Vergeet je persoonlijke picknick voor 's morgens niet, wij zijn zowat 5 uur op zee!
- Hou je telefoon of e-mail in het oog! Indien de reis wegens 'storm op zee' wordt afgelast dan worden wij 48 uur vooraf verwittigd door de rederij. Ik

verwittigt vervolgens degenen met een e-mail per e-mail, de anderen per telefoon.

- Fototoestel!

## **PROGRAMMA:**

### **AUTOBUS OPSTAPPLAATS EN VERTREKUREN:**

Wij moeten absoluut op tijd in Oostende zijn. Indien niet dienen wij boete te betalen

**07:00 Garage Autocars Van Aerschot**

**07:20 Rond punt Rotselaar**

**08:10 Groot-Bijgaarden E40 Parking Texaco richting Oostende**

**08:40 Drongen E40 Parking tankstation Texaco richting Oostende**

**10:00 Inscheping MS Albatros, Hendrik Baelskaai 36, Oostende**

**EIGEN PICKNICK MEE TE BRENGEN!** In afspraak met de rederij kun je je eigen picknick/ontbijt op de boot gebruiken.

Basisconsumpties zoals drank zijn aan boord beschikbaar.

**10:30: Afvaart naar Thorntonbank voor bezoek Windmolenpark.**

o.l.v. Nederlandstalige Noordzeegids, met ook informatieve video aan boord

**12:30: Broodjeslunch aan boord:** lunchbox per persoon met 3 broodjes (sandwich Surimi, Waldkorn Brie, honing, Notensla - Baguette Américain, augurk, zilveruitjes) - appel, yoghurt, stukje cake - plat water

**15:30: Terugkomst haven Oostende**

**17:00: Diner in Restaurant Walrave,** Provinciaal Domein in Raversijde - Oostende

**Om 18:30 ten laatste moet de autobus vertrekken** om te vermijden dat er een tweede chauffeur moet ingezet worden.

Let op: - Afstapplaats Drongen: E40 richting Brussel ( dhr De Groote)

- Afstapplaats Groot-Bijgaarden: E40 richting Brussel (dhr Van Nuffel)

## **WAT ALS DE TRIP WORDT AFGELAST?**

Bij zwaar weer is het mogelijk dat de boot niet mag uitvaren.

De rederij verwittigt ons 48 uur vooraf als de trip niet kan doorgaan. Het gebeurt zelden ('een keer op tien' zegt de rederij) dat de cruise niet kan doorgaan.

Wij hebben oorspronkelijk gezocht naar een alternatief programma, maar de rederij stelt zelf dat het alternatief programma voor volwassenen niet de aantrekkelijkheid heeft van de Noordzeecruise. Het is daarenboven eerder uitzonderlijk dat de Noordzeecruise dient afgelast te worden omwille van zwaar weer.

Kortom: als de trip door de rederij wordt afgeblazen dan wordt uiteraard het inschrijvingsgeld teruggestort op uw rekening.

Hou je e-mail of je telefoon/GSM in het oog 48 uren voor het vertrek!

Wij tellen met zijn allen af tot dinsdag 19 september!

Paul Van Mierloo tel: 0479/208761

## 5. VERSLAG MEERDAAGSE REIS IERLAND

De vlucht met "Air Lingus" is voorzien om 10.15 uur, dus niet al te vroeg uit bed om tijdig in Zaventem te geraken. De begroeting met 'oude' en 'nieuwe' bekenden is altijd een heerlijk moment. Na een tijdrovende incheck (Ierland ligt buiten de Schengenzone) kon iedereen toch tijdig het vliegtuig op.

De vlucht verliep prima, we konden de bus op om al snel de lokale keuken ter ervaren. De fish en chips waren wel niet in krantenpapier geserveerd maar smaakte toch voortreffelijk.

Nadien reden we onmiddellijk richting westkust. Al snel mochten we ervaren dat de binnenwegen in Ierland niet voor busverkeer zijn uitgerust. Bij ons eerste bezoek verkenden we de beroemde ruïnes van Clonmacnoise, een kloostercomplex dat in de 6<sup>e</sup> eeuw werd gesticht door St. Ciaran. Gelegen op een prachtige plaats aan de Shannon, de belangrijkste Ierse rivier, zien we hier schitterende voorbeelden van stenen kerken en Ierse kruisen.

Ons hotel wacht op ons in de historische stad Galway.

Op onze eerste volledige dag in Ierland staat de verkenning van de Connemara op het programma. We vangen dit aan met een bezoek aan het Celtic Crystal Center, een van de weinige nog actieve kristalfabrieken in Ierland. De demonstratie van het kristal snijden leert ons dat vakmanschap en ervaring essentieel zijn voor dit minutieus werk. Een plezant detail: het zand voor de aanmaak van het kristalglas wordt geïmporteerd uit... Mol

De Connemara is een wild en onherbergzaam gebied met een uniek landschap van bergen, meren, rivieren, venen en moerassen. Hier wordt nog altijd turf gestoken en als brandstof gebruikt. Een voorbeeld hiervan wordt ons getoond in het Connemara Heritage Center met o.m. de boerderij van Dan O'Hara : hier krijgen we een beeld van het harde leven van de Ierse boeren ten tijde van de grote hongersnood. Het verhaal van Dan O'Hara die uit zijn huis werd gezet en met vrouw en kinderen naar Amerika moest emigreren, is slecht een van de vele verhalen die de geschiedenis van deze streek illustreren. De vriendelijke ontvangst en de ruime, boeiende toelichting over hoe het hier zoveel jaren geleden verging en de nauwe band met Verenigde Staten van Amerika werd bijzonder gesmaakt.

Het middagmaal in het vissersplaatsje Clifden verliep wel niet rimpelloos, maar toch konden we voldaan en goed op tijd op bezoek aan Kylemore Abbey aanvangen. Het is een nonnenklooster van de benedictijner orde, prachtig gelegen aan een bergmeer en doet nu dienst als meisjeskostschool. De mooie tuinen met bloemen, fruit en groeten zijn een oase van rust en stilte, prachtig om te wandelen.

Op dag 3 verlaten we Galway en rijden zuidwaarts door het merkwaardige maanlandschap van de Burren, een dor kalksteenplateau met gaten, grotten, ondergrondse rivieren en meertjes. Zo bereiken we aan de kust de indrukwekkende

Cliffs of Moher, 200m hoge kliffen die loodrecht boven de zee uitrijzen. Het uitzicht vanop O'Briens Tower was bijzonder spectaculair.

Via de Shannonmonding verder naar County Kerry tot in Killarney, onze volgende verblijfplaats.

Dag 4 was voorbehouden voor de Ring of Kerry. De dag wordt aangevangen met een bezoek aan Muckross House & Gardens, een magnifiek Victoriaans landhuis in Tudorstijl, omringd door prachtige tuinen. In de elegante kamers kregen we een beeld van het leven van de adel, terwijl beneden leven en werk van de bedienden aan bod komen. Koningin Victoria en George Bernard Shaw waren hier vaak te gast. De 178 kilometer lange panoramische route Ring of Kerry is een van de mooiste autoroutes van Europa. We genoten van indrukwekkende vergezichten, prachtige natuur en woeste kusten, charmante stadjes als Killorglin, Cahirciveen, Waterville, Sneem en Molls Gap. Het bezoek aan een typische schaapsboerderij waar we een demonstratie bijwonen van de bekende "sheepdogs" was de kers op de taart van deze dag.

We zijn al aan dag 5 om een volledige dag te spenderen aan Dingle Schiereiland. Het Dingle Peninsula heeft heel wat te bieden : historische overblijfselen zoals monolithische stenen, vroegchristelijke "clochan" kapellen en forten, een indrukwekkende natuur met de Slieve Mountains, de Connor bergpas en, volgens kenners, het mooiste strand van Ierland. De route naar het Blasket Centre in Dunquin, gewijd aan de geschiedenis van de Blasket Islands, is voor de verslaggever de mooiste en spectaculairste weg van wat we in Ierland hebben mogen zien.

Gewoonweg schitterend!

Bij het verlaten de westkant van Ierland rijden we zuid-oostwaarts richting Cork. In het havenstadje Cobh met het Cobh Heritage Centre : van hieruit vertrokken honderdduizenden emigranten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, naar de Nieuwe Wereld. De grote oceaanstomers Titanic en Louisitania legden hier beide voor de laatste keer aan. Verder tot in Cork waar we in de namiddag de unieke Old Midleton Distillery bezochten. Welke whisky liefhebber kent niet het vlaggenschip van de Ierse whisky: Jameson. De eeuwenoude traditie van het whisky stoken werd er uit de doeken gedaan wordt, uiteraard volgt een degustatie als afsluiter.

Op weg naar Dublin bezochten we de imposante Rock of Cashel, een ommuurd complex van ruïnes dat op een 60m hoge heuvel ligt. Het was van de 5de tot de 12de eeuw de zetel van de koningen van Munster en van groot belang voor het vroege christendom in Ierland. Kilkenny, de best bewaarde middeleeuwse stad van Ierland, was voor ons enkel een stopplaats om de inwendige mens te versterken. Dublin wacht. Om onze 8daagse reis waardig af te ronden konden we ons onderdompelen in Ierse traditie: een gezellige avond met muziek, zang en dans, voorafgegaan door een 3-gangenmenu met Ierse specialiteiten.

Dag 8 stond geheel in het teken van Dublin, hoofdstad van de Ierse Republiek. Een stadswandeling bracht ons bij de kathedralen uit de 12de en 13de eeuw, de statige classicistische monumenten uit de bloeiperiode van de 18de en 19de eeuw, de mooie pleinen en parken omringd door elegante Georgiïaanse huizen, het imposante Dublin Castle . Het bezoek aan het Trinity College, met de indrukwekkende



bibliotheek, beroemd om haar prachtig geïllustreerde vroegchristelijke geschriften zoals het Book of Kells: was een waardige afsluiter van deze prachtige reis.

Onze dank gaat naar alle deelnemers die er, naar goede gewoonte, samen een gezellige reis van hebben gemaakt, maar ook naar Bart Van Thielen. Deze bijna geboren verteller is zo belezen en zo rijk aan inhoud dat het steeds boeiend blijft om te luisteren. Hij heeft ons zelfs verrast met zijn muzikaal talent. Bedankt Bart.

Jos Sannen

## **6. Verslag BGB-uitstap Dinant**

Op donderdag 20 juli vertrokken we met een sjok-volle autobus, en goed op tijd, richting Dinant, voor een drietal bezoekplaatsen.

Eerst was er de struisvogelkwekerij in Sorinnes, een dorpje vlakbij Dinant. De struisvogelkwekerij "Pont d'Amour" is gelegen in een groen en rustig domein van 12 hectaren. Je ontdekt er de grootste vogels ter wereld: de struisvogels, maar ook hun neven: de emoës en de nandoës. Gemiddeld zijn er zowat 300 vogels aanwezig op deze kwekerij, van jonge piepers tot volwassen dieren. We kregen er een rondleiding van de Nederlands sprekende uitbater.

We maakten van zeer nabij kennis met de struisvoegeleieren en mochten er zelfs op lopen, zo sterk zijn die.

Vandaar reden we naar de mosterdfabriek Bister L'imperiale in Ciney voor de lunch: een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert met dranken en koffie.

Daarna brachten we een bezoek aan de mosterdfabriek zelf.

Onder leiding van een Nederlandstalige gids kregen we eerst een uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd, pickles en fijne groentjes op azijn. Dan volgde er een bezoek aan de werkplaatsen zelf en het kleine mosterdmuseum. We mogen proeven van producten en ontvangen er een geschenkje, en wat denk van twee mooi gevulde mosterdpotjes, "Dyon" en "graanmosterd".

Als afsluiter van de dag brengen we nog een bezoek aan de prachtig bewaarde ruïnes van de abdij van Villers-La-Ville in het groene hartje van Waals Brabant. We worden er rondgeleid door drie Nederlandstalige gidsen die ons het wel en wee van de abdij vertelden. Een impressionante en goed gerestaureerde ruïne waarbij we ons een goed beeld konden vormen van wat eens een zeer grote en invloedrijke abdij was. Daarna was nog even tijd voor een verfrisser in de "Cave du Moulin".

Het weer was niet altijd wat we er van verwacht hadden, maar het geheel werd sterk gesmaakt en was zeer interessant.

Germain Wyseur

## **7. Proficiat aan onze jubilarissen:**

### **95 jaar in 2017:**

12/09: **Wittemans Joost (IDB)**, WZC Wijmaalbroek ,  
R. Alloingstraat 19 K 1/24, 3018 Wijmaal

### **90 jaar in 2017:**

02/09: **Bisschop Frans (AVEVE)**, Kruishofstraatv48/002, 2020 Antwerpen 2  
13/09: **Schoonjans Theofiel (AVEVE)**, Tervuursevest 288, 3000 Leuven

### **80 jaar in 2017:**

15/09: **Henckens Hugo (SBB)**, Broekstrat 45, 3300 Tienen  
24/09: **Vulsteke Michel (KBC-V)**, Pennoenstraat 8, 8800 Roeselare  
26/09: **De Ceuster Gusta (AVEVE)**, Heiblok 18, 2460 Kasterlee

### **60 jaar gehuwd in 2017:**

14/09: **Stroobants Louis (BB)** met **Hamelle Josephine**,  
Celestijnelaan 47/B4 , 3001 Heverlee

### **50 jaar gehuwd in 2017:**

26/08: **Spreutels Eugeen (AVEVE)** met **Vanhove Francine**,  
Stenbergstraat 8, 3050 Oud Heverlee  
02/09: **Pauwels Herman (KBC-V)** met **Van Kerkhove Rosette**,  
H. Teirlincklaan 8? 3010 Kessel Lo  
02/09: **Deroy Georges (KBC-V)** met **Leempoels Josee**,  
Vleugtweg 53, 3111 Wezemaal  
02/09: **Theuniers Diane (KBC-V)** met **Feyaerts Willy**,  
Vinkstraat 12, 3150 Haacht  
16/09: **Stevens Maria (KBC-B)** met **Celis Paul**,  
Ruiterslaan 3, 3010 Kessel Lo  
16/09: **Heremans Dany (AVEVE)** met **Vanden Eynde Josee**,  
S'Hertogenlaan 3, 3000 Leuven  
30/09: **Vercaeren Maria (SBB)** met **Kiebooms Augustin**,  
Goltfuslaan 14, 3150 Haacht

INSCHRIJVINGSFORMULIER **DIEST en het Hageland**  
**dinsdag 3 oktober 2017**

Terugsturen in een briefomslag vóór 18 september 2017 naar:

Jeanine Fonteyn Sparrenstraat 9, 3110 Rotselaar GSM 0485/184 674)

ofwel per e-mail [jeanine.fonteyn@skynet.be](mailto:jeanine.fonteyn@skynet.be)

Ondergetekende, naam: . . . . .

Adres : . . . . .

e-mailadres: . . . . .

tel. . . . . GSM : . . . . .

schrijft in voor ..... 1 persoon. (\*) ..... 2 personen. (\*)

BGB uitstap Diest en het Hageland .

**Opstapplaats (\*) :**

*Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 7u30*

*Rond Punt Rotselaar om 7u50*

*Station Diest om 8u30*

**Ik stort ..... € (\*) (50 € per persoon) op  
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)  
met vermelding: naam deelnemers en daguitstap Diest .**

Datum: ... / ... / .....

Handtekening

(\*) aankruisen