



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.comWebsite : <http://www.b-g-b.be/>

03 februari 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: een postbode, een goede vriend, een warme buurt...

Hebben jullie het ook gezien op TV Eén: de postbode Marc die tijdens zijn ronde bij mensen binnenstapt en een beetje "mantelzorger" is voor eenzame en hulpbehoevende mensen. Fantastisch toch, dat daar in 2016 nog tijd voor wil en mag gemaakt worden. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de

bevolking zich in meerdere of mindere mate eenzaam voelt, en bij de +75'ers zou 10% van de mensen zich zeer eenzaam voelen.

Sommige situaties in een mensenleven kunnen ertoe leiden dat men zich in een bepaalde periode zeer eenzaam voelt. Na het overlijden van een partner, na een echtscheiding, omdat men ten gevolge van b.v. een ziekte minder mobiel wordt, kan men op korte tijd in een toestand komen dat men emotioneel "alleen" is. Zeker als men voorheen steeds bij iemand hoorde of als men niet gewoon was om alleen te leven, dan is de last nog veel groter. Het aantal alleenstaanden stijgt en ook het aantal ouderen die alleen leven stijgt, zeker omdat we ouder worden. Onderzoeken tonen aan dat eenzaamheid vaak leidt tot ziekte. Het afweersysteem zou aangetast worden bij mensen die continu eenzaam zijn.

Soms denkt men dat door moderne media de mensen minder eenzaam zouden zijn. Je kan vele vrienden hebben op Facebook die je allemaal "geliket" hebben of waar je zelf vriend van geworden bent, maar uiteindelijk zit je toch maar gans alleen voor je computer of tablet of smartphone. Daarmede kan je geen deugddoend gesprek voeren, daar krijg je geen schouderklopje of een -oh zo noodzakelijke - warmte van.

De eenzaamheid is een zeer persoonlijk signaal. Gevoelens als "waar heb je behoefte aan, wat zou je graag willen (het moet ook mogelijk zijn), waar wordt je gelukkig van?" zijn niet voor iedereen dezelfde. Ik ben zeker dat daar ook geen algemeen geldend antwoord op te geven is. Misschien heb je wel een goede vriend of leef je in een warme buurt. Misschien is het terugdenken aan de tijd van toen, aan collega's met wie je samengewerkt hebt en waar je mooie tijden mee meegemaakt hebt, wel een troostende gedachte. Neem zelf het initiatief in handen, bel ze op, spreek eens af of probeer ze te ontmoeten, zoek contact. Wedden dat je in onze BGB zeker mensen tegenkomt waarmee je gelukkige dagen beleefd hebt, die mooie herinneringen oproepen die deugd doen aan je hartje.

Ik hoop oprecht dat je deugdvolle momenten beleeft bij ons, in onze familie, in onze "vriendenkring".

Odette Dekeyser
je voorzitter

Doordenkertje van de maand:



Een vriend

Een vriend is iemand die vraagt wanneer je terugkomt;

is iemand die nooit ongelegen komt
maar die ook voelt wanneer hij alvast komen moet;

is iemand bij wie je met de deur in huis mag vallen
maar die ook bereid is
een uur, nutteloos schijnbaar, met je te wandelen;

is iemand die nog komt
als niemand meer komt.

Eugeen Laridon.



Agenda BGB voor 2016

15 maart: *Bezinning in de abdij in Hoepertingen*

19 april: **Contactdag** in Scherpenheuvel

19 mei: *wandeling in Henegouwen*

18 tot 26 juni: *9 daagse reis naar **Bulgarije***

21 Juni: *KUS "Ken uw Stad" wandeling in Leuven: 125 jaar Boerenbond*

10 juli: **Kroningsfeesten** Tongeren en bezoek aan ST Truiden

xx augustus: *daguitstap naar Oudenaarde en Geraardsbergen (datum nader te bepalen)*

15-19 september: *5 daagse reis naar **Rome***

20 september: *daguitstap naar Charleroi*

xx oktober: *Brussel ondergronds (datum nader te bepalen)*

17 november: *jubileum- en programmaday Scherpenheuvel*

8 december: *Voordracht : Arnout Houben*

2.

BGB BEZINNING

Dinsdag 15 maart 13u45

Kasteel Mariagarde - Hoepertingen

*Mariagarde is een oase van rust, bezinning en ontmoeting,
"waar de stilte spreekt en het zwijgen (f)luistert"*

Het is oorspronkelijk een waterkasteel, en vermeld in 1476 als omgracht huis met pachthof.

In 1929 wordt het aangekocht door de zusters Annunciaten van Heverlee, die er een school oprichtten.

In 1985 wordt het omgevormd tot bezinnings-, vormings- en verblijfscentrum onder de naam Mariagarde. Een gedeelte wordt ook gebruikt als uitgangspunt voor toeristische streekverkenning.

En... in Mariagarde zijn wij te gast voor onze jaarlijkse bezinning.

Programma:

13u45 Aankomst , begroeting, koffie, thee en vlaai

14u30 Iconen... een ontmoeting door mevr. Lucia Lipkens - Janssen

Zij is al jarenlang gefascineerd door de wereld van iconen en maakt of beter 'schrijft' zelf iconen. Waarom zij dit doet en hoe zij ze schildert legt zij uit aan de hand van een PowerPointpresentatie.

In het tweede luik bespreekt zij enkele iconen die verband houden met Pasen. Dit als aanzet tot ontmoeting met een hogere Werkelijkheid.

Voor we gaan tafelen getuigt directeur Márnix Vanlangenaeker over Mariagarde als oord van schoonheid, rust en zingeving en zijn taak hierin.

17u30 Afsluiting met koffietafel en gezellige contacten.

Welkom! Zeker komen! Het zal deugd doen!

N.B. Voor de auto's is er parking voorzien op de binnenkoer.

P.S. Aandacht: inschrijvingen worden afgesloten bij 120 deelnemers. Dus tijdig inschrijven!!!

Je kan ook met bus meekomen: Opstapplaatsen:

- Autocars Van Aerschot, Houwaartstraat 422, 3270 Scherpenheuvel

013/78 04 78 om 12u00'

- Rotonde Rotselaar 12u20'

- Station Leuven Diestsepoort om 12u40'

Of rechtstreeks naar Kasteel Mariagarde, Kasteelstraat 10, 3840 Hoepertingen (Borgloon) (tel. 012/74 11 31) komen tegen 13u45

=====

Wie is mevr. Lucia Janssen?

Lucia Lipkens-Janssen, echtgenote, moeder en grootmoeder, is een bezielde en bezielende iconenschrijfster. Geboren in Maaseik (1949), was zij het oudste kind in een gezin van zeven. Haar vader was doof en haar moeder was hardhorend.

Niettegenstaande zijn handicap bouwde vader toch een eigen fotografiezaak op. Ook haar grootvader die eveneens doof was en nooit leerde spreken, was fotograaf. Lucia zag hem vaak aan het werk als gelegenheidsschilder. Dat prikkelde bij haar van jongs af aan de creativiteit, wat al snel aan het licht kwam in haar nauwgezet en minimalistisch tekenwerk. Het helpen bij de fotografie van haar vader leerde haar ook op een bepaalde manier naar de wereld kijken. Haar taak was het retoucheren van negatieven. Dat negatieve beeld zit haar nog in het geheugen en later bleek het ook zijn plaats te vinden in het werkproces van de iconenschrijfster.

Tentoongestelde werken worden altijd vergezeld van een uitgebreide toelichting, zowel over de historische en praktische ontstaansgeschiedenis van de iconografie, als over de gebruikte symboliek en de universele betekenis van die religieuze beeldtaal.

Een taak die haar echtgenoot Jaak Lipkens op zich nam.

3. Verslag bezoek aan Engelenburcht - Tildonk

Door het grote aantal inschrijvingen mocht Engelenburcht tot tweemaal toe BGB-ers ontvangen nl. op 10 december 2015 en 26 januari 2016.

Engelenburcht in Tildonk is een voormalig Ursulinnenklooster met school en internaat voor meisjes uit heel Europa.

Het is een gebouw met een rijke geschiedenis en door onderwijs vanaf 1818 !!!!! van grote, positieve invloed in gans de streek.

In 2011 kwam de site, behalve de huidige school, in het bezit van KVLV, nu ONS. En ... zoals normaal in groep ONS, even oef ... en beginnen aan de restauratie van een geklasseerd monument en vooral aan een nieuwe invulling.

Het hele gebouw kreeg een facelift en het mag gezegd worden: het is prachtig. Tegelijk werd met respect voor het verleden een eigentijdse invulling gegeven aan Engelenburcht. Het is nu een welzijnscampus met oa. Kind en Preventie, Kado, Zorgzaam, ea. En er zijn nog plannen voor de nabije toekomst.

Ook het belevingscentrum, wereldoorlog 1914-1918 van en in de Provincie Brabant, is hier te vinden. Want, wist je, dat de Duitsers hier het klooster opeisten om er hun hoofdkwartier te vestigen tot na de val van Antwerpen.

Voor elke bezoeker en ook de toevallige fietser is het goed om hier even te pauzeren. De tuin, binnentuin en de mooie bistro nodigen uit om te genieten van

mooie en lekkere dingen onder het minzaam of iets strengere oog van Moeder-overste(n).

De BGB-ers kregen een gevarieerd programma;

Monique Swinnen, voorzitter Ons en Deputé, gaf de inleiding over Engelenburcht, en dit op haar eigen en onnavolgbare manier.

Nadien volgde de rondleiding in groepen.

Klaartje Janssens, oa verantwoordelijke voor Engelenburcht, gaf een boeiende uitleg over alles in het gebouw.

De belevingsroute 14-18 olv gidsen bracht verhalen van vroegere generaties naar boven.

Iedereen was onder indruk van het geheel maar zeker de kerk en de kapel gaf een "waw" gevoel en ook een gevoel van fierheid dat dit alles gerealiseerd wordt door collegae uit de groep BB. Hier past een grote pluim voor de medewerkers van Ons.

Zeker mag ik de traktatie bij aanvang en slot niet vergeten: die deed deugd!!

Ik mag wel zeggen dat de aanwezigen "kontent" waren en velen zegden "hier komen we nog terug".

En ... hoe kan het ook anders: even voelden wij ons een engel in Engelenburcht ...en met een knipoog ... zagen jullie ook de aanduiding naar waar de Koning te voet gaat ?

Nieke R.

4. Verslag lezing "Bankverzekeren in een veranderende omgeving" door Johan Thijs, CEO KBC

Op donderdag 14 januari zaten we weer met een volle zaal geboeid te luisteren naar de CEO van KBC.

Ondervoorzitter Nestor Moors leidt de CEO KBC in, waarna Johan Thijs vlot van wal steekt.

Hij constateert dat de jeugd absoluut geen zin heeft in bankieren en er zelfs een afkeer van heeft. Wat is er verkeerd aan het beroep bankieren?

Het heeft vooral met een mentaliteit te maken, en daar wil KBC aan werken.

KBC België telt 15.000 medewerkers, wereldwijd 38.000 .

Van de 7 miljard Euro staatssteun die KBC in 2008 gekregen heeft, heeft KBC die met 13 miljard Euro al volledig terugbetaald, 5 jaar vroeger dan de verwachte terugbetaaldatum. KBC is terug gezond; is beter beheersbaar; terug op de

“corebusiness” gefocust; is slanker geworden.

In geval van crisis is “hoop” alleen geen strategie.

Wat heeft KBC geleerd uit de crisis? KBC is kapot gegaan aan de “bankderivaten”, producten waar ze geen inzicht in hadden.

KBC moet alleen zijn eigen “métier” doen, die ze kent, en verder die uitoefenen.

KBC is 40% kleiner geworden, en beperkt nu zijn activiteiten in markten die ze kent.

KBC vereenvoudigde zijn activiteiten, en weet nu waar ze mee bezig zijn.

De kapitaalbuffer en de liquiditeit zijn weer optimaal.

Wat met de toekomst? “De toekomst behoort aan zij die ze nu voorbereiden”.

De terugbetaling van de staatssteun is voorbij, dus is zijn de handen volledig vrij

voor de uitbouw van morgen, en in te grijpen in een interne cultuurverandering.

Dit gebeurt door de opstart en de afwikkeling van het “PEARL”-project. Het

project steunt op drie pijlers: Respect , Response en Result-driven.

Pearl bevat: P voor performance, E voor empowerment (inzet van, en geloof in, eigen mogelijkheden), A van Accountability, R voor Responsabiliy en L voor Lokale inbedding.

Daarbij moet de dienst aan de klant, vertrekkend van de klantbehoefte, centraal staan.

Een zeer belangrijk aspect bij de verdere uittekening van de KBC-strategie is de erkenning van de razend snel evoluerende communicatietechnologie en

informatisering. Het succesverhaal van “KBC-Touch” wordt daarbij als icoon

gebruikt. Bijna alles is digitaliseerbaar en de technologie daarvoor evolueert

razend snel. Op die trein zitten is de enige optie.

Smart-toestellen en klant bereikbaarheid en KBC-bereikbaarheid zullen de

business verder zeer sterk bepalen.

De boeiende voorstelling werd beëindigd met enkele zeer pertinente vragen die aan de KBC CEO terecht gesteld werden, maar die door een zeer handige Johan Thijs gecounterd werden.

De boeiende lezing werd beëindigd met een al klassiek geworden

BGB-Nieuwjaarsdrink.

Dank aan Johan Thijs.

G.W.

5 daagse Vliegtuigreis Rome-Assisi- Perugia 15 tot 19 september 2016

Dag 1

Bezoek aan het Christelijke Rome met Vaticaanstad, de Vaticaanse musea, sixtijnse kapel en natuurlijk de Sint Pietersbasiliek en het Sint Pietersplein. Eveneens bezoek aan de Engelenburcht, de vluchtweg van de Pausen.

Dag 2

Wandeling door het barokke Rome met start op het Piazza di Popolo plein en verder via de Spaanse Trappen, de Trevi fontein, Piazza Colonna, Piazza San Ignatio, het Pantheon, en de gotische Santa Maria Sopra Minerva. Middagmaal vlakbij de Trevi fontein.

's Namiddag nog wat vrije tijd om rond te kuieren en een lekker Italiaans ijsje te smullen, een terrasje te doen of wat te shoppen langs de Via del Corso.

Dag 3

Het Antieke Rome. Te voet via het Capitool naar het Forum Romanum en de Palatijnse heuvel, de triomfboog van Constantijn en natuurlijk het Colosseo. Binnen bezoek Colosseo. Bezoek aan de kerk San Pietro in Vincoli met het wereldvermaarde Mozes beeld van Michelangelo.

Na de middag bezoek aan de basiliek Santa Maria Maggiore, Sint Jan van Lateranen, de termen van Caracala het circus Maximus, de tempel van Veste ect... Einde van het bezoek op de piazza Navona, het prachtige barokke plein met zijn drie grote fonteinen. Tijd om wat te relaxen en een terrasje te doen.

Dag 4

Rit naar Assisi de geboorteplaats van Sint Franciscus en de heilige Clara. We brengen eerst een bezoek aan Santa Maria degli Angeli, de heiligste plaats voor de Franciscanen. In de namiddag bezoek aan de indrukwekkende Sint Franciscus basiliek met het graf van Sint Franciscus. Wandeling door de autovrije middeleeuwse binnenstraatjes naar de kerk van de Heilige Clara met het graf van de Heilige Clara, stichtster van de Clarissenorde, de San Rufino Dom en de Santa Maria Maggiore kerk. De dag wordt afgesloten op de prachtige Piazza di Comune, het centrale plein met zijn talrijke winkeltjes en terrasjes.

Dag 5

Bezoek aan Perugia, één van de mooiste steden in Umbrië. Het is tegelijk een oude en een jonge stad. De historische wijk op de heuveltop heeft zijn middeleeuws karakter behouden, maar er heerst een jonge sfeer omwille van de twee universiteiten in de stad. Stadswandeling door de oude stad met de chique winkelstraat Corso Vannucci, de levensader van de stad.

Heen en terugvlucht met Brussels Airlines.

Verblijf in viersterren hotels in Rome en Assisi.

Vlaamse gids met Italiaanse gidslicentie en Italië specialiste.

Kostprijs: € 1264 per persoon . Single toeslag : plus € 215

Uitgebreid programma: julien.milis@skynet.be of 0496 58 73 49

Julien Milis Westmeerbeeksesteenweg 13 2230 Herselt

6. Vernieuwing van het lidmaatschap 2016.

Heel veel leden hebben al vrij stipt terug hun lidmaatschap hernieuwd, waarvoor onze dank en waardering.

Enkelen blijven blijkbaar achter, zijn het uit het oog verloren, hebben het nog op de kast liggen

Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.

Daarom onze vraag om het bedrag van 15,00 € te willen storten op onze bankrekening

BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : "naam van het lid: "

We houden het democratisch op 15 € per jaar per lid!!!

Wanneer we het lidmaatschapsgeld niet ontvangen kunnen we jammer genoeg u geen maandbrieven meer sturen en u ook niet meer uitnodigen voor onze activiteiten.

Voor wie de vorige maandbrief niet meer terugvindt, zie achteraan een herinnering.

We zien er naar uit.

7. Proficiat aan onze jubilarissen:

90 jaar :

06/03: **Andries Cyrille** (KBC-V), Holsbeeksesteenweg 160, 3010 Kessel-lo

14/03: **Roger Emilia** (KVLV) , Waversebaan 60/21 , 3001 Heverlee

80 jaar :

29/03: **Vleeshouwers Paula** (KBC-B), Dorpstraat 24, 3370 Boutersem

50 jaar gehuwd:

29/03: **Vanongeval Marcel** (BB) met **Somers Francine** , Nieuwstraat 36,
1570 Galmaarden

8. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

11/01/16: **Willy Nelissen** (KBC-V), weduwnaar van Monique De Keersmaecker,
Verenigingsstraat 8, 3010 Kessel-lo

13/01/16: **Magda Tosseyen** (KBC-B), Tervuursevest 196/0603 , 3000 Leuven

30/01/16: **Elsa Decoster**, echtgenote van **Roger Struyf** (IDB),
Banhagestraat 5, 3052 Blanden

31/01/16: **Emile Van Baelen**, echtgenoot van **Hilda Azijn** (KBC-V),
Kapelstraat 74, 3212 Pellenberg

