



Secretariaat: Beatrislaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

3 juni 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: Ouder worden kan ook mooi zijn.

Zo ongeveer één generatie geleden waren mensen van om en bij de 70 jaar, - in onze ogen - oude mensen. Als we terugdenken aan onze grootouders, dan zien we hen als oude mensen.

Grootmoeders waren meestal zwart of donker gekleed, met de eeuwige schort aan, soms een sjaaltje op het hoofd en krom gewerkt. Grootvaders met een "floeren" broek, een klak op het hoofd, een sigaret of pijp in de mond, averechts gezeten op een stoel, discussiërend met de burens op de stoep.

Nu zijn wij grootouders van onze kleinkinderen, en wanneer we nu naar onszelf kijken, dan ben ik zeker dat zij een totaal ander beeld hebben van hun grootouders. Het lijkt alsof niemand nog echt oud wordt...

Ik las in een weekblad dat uit een ondervraging van mensen tussen 60 en 69 jaar blijkt dat één derde van hen er totaal niet mee inzit om ouder te worden. 38% gaf aan dat ze veel op reis wilden, 28% doet aan fitness en 18% ging vrijwilligerswerk doen. Van de ondervraagden geloofde 41% dat oud zijn begon op je 85ste. Voor 11% lag die grens nog hoger, die vinden dat ze oud zijn als ze 90 worden.

Het is natuurlijk zo dat, eenmaal boven de 50, je minder stress hebt over carrière moeten maken en dat je niet meer de zorgen hebt om jonge kinderen op te voeden. En natuurlijk blijft er dan meer tijd en energie over om andere zaken te doen, zaken die je graag doet en die altijd werden verdrongen naar "later".

Prof. Filosoof Antoon Vandeveldt zegt dat sleur in je leven je oud maakt, We moeten in staat zijn tot verwondering, niet cynisch worden en vastroesten, investeren in een sociaal leven, zorgen voor een gevuld leven. Allemaal zaken die ons jong van geest houden.

We kunnen echter niet verhinderen dat we ouder worden. De enige manier om niet oud in jaren te worden kennen we en dat stellen we liefst zo lang mogelijk uit. Ouder worden en gezond mogen blijven, dat is nog altijd een grote en belangrijke wens voor ieder van ons.

Bovendien, ouder worden heeft ook voordelen. Waarschijnlijk heb je meer zelfvertrouwen gekregen, je hebt immers meer ondervinding. Je hebt de tijd en de gelegenheid voor allerlei activiteiten, je trekt je minder aan wat anderen van je denken, je weet immers zelf wel wat je wel of niet wilt. En vooral, mensen denken dat je ouder en dus wijzer geworden bent, en laat ze dat maar denken...

En vooral: je jeugd is niet altijd de gelukkigste periode in je leven. Voor vele mensen ligt die gelukkige periode veel later. Geniet er dus maar van, van je gelukkige periode.

Odette Dekeyser
je voorzitter

2. Agenda BGB voor 2016

18 tot 26 juni: 9 daagse reis naar Bulgarije

Dinsdag 21 Juni: KUS "Ken uw Stad" wandeling in Leuven: 125 jaar Boerenbond

Vrijdag 8 juli: Kroningsfeesten Tongeren

Donderdag 25 augustus: daguitstap naar Oudenaarde en Geraardsbergen

15 - 19 september: 5 daagse reis naar Rome

Dinsdag 20 september: daguitstap naar Charleroi

Donderdag 20 oktober: Brussel ondergronds

Donderdag 17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel

Donderdag 15 december: Voordracht : Arnout Houben (datum gewijzigd !!)



Doordenkertje van de maand.

Geluk.

Je kunt geluk lief meisje
niet grijpen met je hand
niet zetten in een lijstje
niet binden in een band.

Je kunt het zelf niet maken
van hout, van steen of zand
niet breien en niet haken
niet knippen uit een krant.

Je maakt het niet van aarde
ook niet van gras of hooi
en omdat je het niet maken kan
is geluk zo mooi.

't Is een ongeschreven liedje
de vogels zingen het uit
het woont in hoge hemelen
en diep onder je huid.

Toon Hermans



3. Op stap in juli: Sint Truiden en Tongeren.

Vrijdag 8 juli 2016

Om mooie dingen te zien en te beleven moet je niet steeds ver de deur uit. Geen mooier schoon dan eigen schoon. Voor onze juli-uitstap mikken we dit maal op Sint Truiden en Tongeren. In Sint Truiden staat de minderbroedersite in de kijker. In Tongeren genieten we van het spektakel van de ommegang naar aanleiding van de Kroningsfeesten .

Omdat een groot deel van het programma zich in de avond afspeelt vertrekken we pas na de middag vanuit de gekende opstapplaatsen.

Al tijdens het leven van de charismatische Franciscus van Assisi (1182-1226), de stichter van de orde, waren er in Vlaanderen minderbroeders. Veel meer dan andere ordes trokken de paters en broeders Franciscanen naar de steden. Daar leefden ze tussen de mensen en verkondigden ze hun idealen van armoede, verdraagzaamheid en vrede. Ze bouwden kerken en kloosters. Je vindt hun sporen in bijna elke Vlaamse stad. Het museum vertelt over 800 jaar franciscanen en toont vooral beelden, schilderijen, religieus vaatwerk, relieken, devotievoorwerpen... Het maakt deel uit van de Truiense Minderbroederssite: dat omvat een barokke kerk met crypte en kapel, een (nog bewoond) klooster met tuin en de resten van de oude stadsomwalling. Het museum De Mindere is uniek in het landschap van de vlaamse musea. Het bekommert zich om het Franciscaans erfgoed over heel Vlaanderen dat door de sluiting van kloosters her en der bedreigd is. Daarenboven beheert het het erfgoed van de Minderbroeders: schilderijen , beelden, zilver en grafisch werk. Het museum belicht het leven van Franciscus en "zij kwamen op blote voeten".

Onder leiding van een gids krijgen we de kans om kennis te maken met het dagelijkse leven van de paters.



Nadat we ons hebben laten inleven in het werk en het leven van Franciscus en de minderbroeders is het tijd om wat op krachten te komen en staat in afwachting van de processie in Tongeren een lekkere koffietafel op ons te wachten.



In Tongeren krijgen we de kans om ons mee in te schrijven in het aanbod van Cera als geprivilegeerde toeschouwers. Om 17.30 uur kunnen we van op voorbehouden plaatsen de Kroningsprocessie bijwonen

Aansluitend aan de processie is er nog een ontmoeting met een hapje en een drankje.

De Kroningsprocessie is een unieke belevenis die maar om de zeven jaar plaats vindt. De bekende taferelen uit het leven van Maria en Christus worden er op een indrukwekkende wijze uitgebeeld. Merkwaardig is dat liefst 3000 inwoners van Tongeren deel nemen aan deze traditie. Even merkwaardig is dat de processie erkend is als immaterieel erfgoed.



Al deze activiteiten sluiten we af zo rond de klok van tien uur om dan tegen 23 uur terug in het Leuvense te zijn.

Om deze boeiende dag te kunnen mee maken dien je tijdig in te schrijven en wel uiterlijk op 24 juni 2016 met het bijgaande inschrijvingsformulier.

Het aantal deelnemers is beperkt.

De deelnameprijs bedraagt: 45 €

Voor deze prijs krijg je:

*Inkom en rondleiding met gids in het museum De Mindere
Koffietafel*

Ontvangst in Tongeren met een drankje

Voorbehouden plaats op de tribune

Programmaboek

Een afsluitende drank met hapje.

Opstapplaatsen:

12.30 uur Scherpenheuvel Autocars Van Aerschot

12.50 uur Rotselaar Rond punt

13.10 uur Blanden Chateau de Namur (Vers Namur)

***INSCHRIJVEN: Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van
BGB met vermelding : " uw naam + Sint Truiden - Tongeren op 8 juli
2016.***

Inschrijven bij:

Thérèse Van Steyvoort, Groenstraat 4 , 3270 Scherpenheuvel

tel. 013/77.30.24 GSM. 0494/22,66,20

e-mail: therese_van_steyvoort@hotmail.com

4. Verslag WANDELING IN THUIN EN OMGEVING op 19 mei 2016

Met 53 deelnemers trokken we richting Thuin, een vrij onbekend pareltje in Henegouwen.

Thuin is een oude stad. Een Gallo-romeinse begraafplaats, ontdekt in de wijk Petit Paradis, bewijst de Romeinse aanwezigheid in de 2e en 3e eeuw. Onder de naam Tudinium Castellum wordt ze voor het eerst vermeld in de 9e eeuw, als eigendom van de abdij van Lobbes, een



dorpje in de buurt. De versterkte bovenstad diende in tijden van nood als vluchtoord voor de monniken, en ze bleef dan ook nauw verbonden met de geschiedenis van de abdij. Soms wordt ook het Germaanse woord tuin (town), dat omheining betekende, gezien als etymologische oorsprong van de naam Thuin.

De stad is verdeeld in 'la Ville-Haute' en 'la Ville-Basse': de bovenstad en de



benedenstad. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de stadswallen en het belfort uit de 17e en 18e eeuw en dat sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst staat van de UNESCO.

De derde zondag van mei wordt in Thuin de militaire mars ter ere van de heilige Rochus gehouden. Dit folkloristische gebeuren vindt zijn oorsprong in 1654, toen de stad belegerd werd door de Spanjaarden, en op wonderbaarlijke wijze van hongersnood en

ziekte gered zou zijn door de heilige Rochus, beschermheilige van de melaatsen. Als dank wordt zijn beeld (nog steeds bewaard in de kerk van Notre-Dame del Vaux in de benedenstad) ieder jaar in processie door de stad gevoerd.

Thuin is langs de bevaarbare Samber gelegen en is een binnenvaartcentrum.

Onder leiding van de twee dynamische en uitstekende gidsen, Michel Huveners en Herman Cockx, maken wij een wandeling in de oude bovenstad. Wij ontdekken er de nauwe gangen, die vroeger dienst deden als vluchtwegen in geval van nood.

We bewonderen de prachtige vallei van de Samber en de bekende hangende tuinen van Thuin.

Na de picknick met soep en koffie gaan we met de bus naar Ragnies. De groep splitst in een deel 'lange wandeling' en een deel 'korte wandeling'.

Wie de korte wandeling meedoet, krijgt er het bezoek aan de Sint-Martinuskerk van Ragnies bovenop!

De kerk is opgetrokken uit blokken kalk- en zandsteen. Toren en schip zijn romaans (12de eeuw), het koor gotisch (16de eeuw). Het interieur is verrassend rijk: een 17de-eeuws marmeren retabel op het hoogaltaar, barokke koorstoelen, een eiken kansel (18de eeuw), Lodewijk XV-biechtstoelen (1740), en 17de-eeuwse schilderijen en beelden. Moet je gezien hebben!

Dat deden de deelnemers aan de lange wandeling dus niet!

Zij bezochten het kasteel van Fosteau. Het kasteel van Fosteau is een voormalige donjon uit de dertiende eeuw verbouwd tot kasteel.



De donjon werd uitgebreid in 1380 door Jean Clutinc tot een versterkt huis. De opeenvolgende eigenaars bouwden verschillende andere gebouwen rond het kasteel. Zo werd het kasteel einde van de veertiende eeuw ingericht met een prestigieuze ridderzaal, een van de mooiste gotische zalen in België. Een mooie Franse tuin werd door de familie Marotte aangelegd.

Het kasteel werd een beschermd monument in 1979.

De huidige kasteelheer en zijn vrouw zorgden voor een gezellig onthaal en een wetenswaardige rondleiding.

En daarna werd de lange wandeling aangevat. Onderweg ontmoeten we de deelnemers aan de korte wandeling die op weg waren naar het kasteel van Fosteau om daar te genieten van een rondleiding in het kasteel en de kasteeltuin.



De lange wandeling, uitgekiend door Michel en Herman, leidde ons door de prachtige Henegouwse natuur met zijn uitgestrekte velden en weiden. Het was een prachtig wandelweertje. Onderweg was er gelegenheid te over om met elkaar te keuvelen en te lachen.

De groep was weer voltallig om 17u30 bij de Ferme de la Cour.

Deze prachtig gerestaureerde 18de eeuwse monumentale boerderij kwam aan haar naam toen ze zetel werd van het lager gerechtshof.

Sedert kort vond de distilleerderij van Biercée, de laatste in haar soort in België die nog actief is, er een onderkomen. Tijdens mooie dagen is dit een mooi uitje voor toeristen en een traktatie voor uw smaakpapillen! Eerst een fris drankje op het zonovergoten terras en daarna het uitstekende diner. Overgoten met witte en rode wijn. Het dessertje werd in snel tempo verorberd, want de autobus wachtte

Hoe eindigt zo een prachtige wandeldag? Moe en tevreden!

Paul Van Mierloo

5. Proficiat aan onze jubilarissen:

95 jaar:

02/07: *Brasseur Yves (KBC-V) Gulden Sporenlaan 2, 3001 Kessel-lo*

80 jaar:

05/07: *Luyten Frans (KBC/V) Van Couwenhovelaan 45, 3020 Herent*

12/07: *Porton Jozef (KBC/V) Termurenlaan 12 flat 3, 9320 Erembodegem*

14/07: *Van Espen Jean (KBC/B) Weistraat 2, 3150 Haacht*

16/07: *Vanongeval Marcel (BB) Nieuwstraat 36, 1570 Galmaarden*

60 jaar gehuwd:

01/07: *Rosseels Roger (KBV/V) met Hacour Lena,
Kerselaarstraat 34, 3320 Hoegaarden*

03/07: *Houben Henri (KBC/B) met Schoels Clothilde,
Melbeekstraat 19, 3500 Hasselt*

07/07: *Vandenhoudt Livin (KBC/V) met Hendrickx Marcelline,
Herseltsesteenweg 51, 3200 Aarschot*

25/07: *Verboven Jozef (KBC/V) met Luyten Jozefa,
Platte Lostraat 582, 3010 Kessel-lo*

50 jaar gehuwd:

06/07: *Cardoen Raf (KBC/V) met De Smet Lieve,
Houtstraat 5, 1850 Grimbergen*

09/07: *Ruytings Monique (SBB) met Vanmeldert Roger,
Kapelstraat 9, 3380 Bunsbeek*

13/07: *Briké Roger (KBC/V) met Vanhentenrijk Anita,
T.W. Wilsonlaan 3, 3010 Kessel Lo*

14/07: *De Meyer Annie (KBC/V) met Vleugels Sylvain,
Esdreef 41, 3110 Rotselaar*

15/07: *Vervenne Willy (BB) met De Sutter Yvette,
Kortrijkstraat 348, 8930 Menen*

16/07: *Hermans René (IDB) met Pauwels Lisette,
Haakstraat 11, 3201 Langdorp*

19/07: *Abts Gilberte (KBC/V) met Gilis Frans,
Leuvensesteenweg 114, 3370 Boutersem*

20/07: *Geuens Marcel (BB) met Deprouw Annemie,
Oudebaan 31, 3360 Bierbeek*

23/07: *Peeters Jozef (KBC/B) met Buts Stephania,
Kempenlaan 13, 2270 Herenthout*

26/07: *Duerinckx Maurice (KBC/V) met Schollen Lucienne,
Vierhuizenstraat 34, 3012 Wilsele*

6. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

24/05/16: *Raymond Vander Elst (AVEVE), echtgenoot van Maria Bosmans,
Beverlaak 48, 3118 Werchter*

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Sint Truiden en Tongeren

Vrijdag 8 juli 2016.

Terugsturen in een briefomslag vóór 24 JUNI 2016 naar:

Thérèse Van Steyvoort Groenstraat 4 3270 Scherpenheuvel

Tel 013/77.30.24 GSM 0494/22.66.20 email therese_van_steyvoort@hotmail.com

Ondergetekende, naam:

Adres :

Postcode : Gemeente:

e-mailadres:

Tel. GSM :

schrijft in voor : 1 persoon. 2 personen. (*)

Op datum van 8 juli 2016 uitstap naar Sint Truiden en Tongeren.

Opstapplaats (*) :

Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 12.30 u

Rond Punt Rotselaar om 12.50 u

Chateau de Namur Blanden 13.10 u

Ik stort € (45 € per persoon) op

rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)

met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Sint Truiden Tongeren.

Datum: ... / ... /

Handtekening

(*) aankruisen