



Secretariaat: Beatrislaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

19 november 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: "Afscheid nemen kan omdat je in je hart vele herinneringen meedraagt, in de diepte van de dankbaarheid."

Woensdag 26 oktober is mijn man, Fons Peeters (van het Economaat van Boerenbond), overleden. Fons was een bekend man binnen de (vroegere) groep Boerenbond. Hij was voor vele collega's hét aanspreekpunt van het

Economaat. En dat niet alleen voor de domeinen waarvoor hij verantwoordelijk was, ook dikwijls als contactpersoon tussen de verschillende afdelingen en de gemeenschappelijke dienst, het Economaat.

In ons leven samen was Boerenbond dé rode draad. We kenden elkaar reeds enige tijd; in Boerenbond waren we collega's. In het voorjaar van 1994 op de Internationale Week van de Landbouw op de Heizel in Brussel, stonden we samen op de stand van Boerenbond. Hij met de uitgaven van Boerenbond - vooral de boeken van KVLV - en ik als medewerker van PR. Dààr is toen de vonk overgeslagen. Hij was eenzaam en alleen en ik was ook alleen. Stilaan leerden we mekaar anders en beter kennen en ook appreciëren en in 1997 zijn we getrouwd. We kochten samen een huis in Averbode en maakten er een warm nestje van. Wat was Fons gelukkig nu hij een echte warme thuis gevonden had. Elke dag reden we samen naar ons werk op Boerenbond en 's avonds samen terug naar huis. De kinderen, de schoonkinderen, de schoonfamilies, ze leerden allen Fons kennen als een fijne en aangename man, als een goed mens. Hij heeft altijd het beste van zichzelf gegeven. De kleinkinderen konden op vakantie komen en Fons ging ermee wandelen in het bos en daarna een ijsje eten in de Lekdreef. We gingen samen met hen naar zee. Voor Fons was Opa zijn een zalige ervaring.

We maakten samen verre en grote reizen, maar waar hij vooral kon van genieten was wandelen en genieten van de natuur. Bijna elke zondag stapte hij naar de VVV toren in Tessenderlo en daar ging ik hem dan halen. Eerst een aperitiefje drinken en dan reden we terug naar huis. Ook zwemmen deed hij doodgraag. Eerst alle weken met de zwemclub in Scherpenheuvel en daarna in Kessel-Lo, soms 3 maal in de week, tot het niet meer ging. En ook daar had hij vrienden gemaakt.

Fons was gekend in Boerenbond als een warm, heel integer persoon, altijd behulpzaam, steeds vriendelijk, altijd in de weer, heel plichtsbewust, doodeerlijk en een onverdroten werker. Zo ook leerde men Fons kennen in Ziekenzorg in Averbode waar hij 15 jaar de financiën beheerde. Maar in 2013 ging de gezondheid

niet meer zo goed en beslisten we om naar Kessel-Lo te verhuizen, op een appartement. Vol verwachting over het nieuwe park dat men dáár voor onze deuring aanleggen, volgde hij de werken. "Dan kunnen we daar gaan wandelen ..." Het heeft niet mogen zijn. Zijn longen werden te zwak om nog veel te wandelen. Hij heeft gevochten en zijn best gedaan om toch maar zo lang mogelijk bij mij te kunnen blijven. Maar het ging niet meer. Hij wilde mij niet tot last zijn, hij was meer begaan met mij dan met zichzelf. Zonder pijn is hij stillekens vertrokken, gelukkig omringd door diegenen die hij liefhad. Zó had hij altijd gehoopt te mogen sterven en zó is het ook gegaan. Veel te vroeg maar we waren beiden voorbereid op wat komen kon. Alles was gezegd, hij was verzoend met het feit dat hij eerst zou vertrekken en mij alleen achterlaten. De laatste maanden waren maanden van warme liefde. Maar hij was er gerust in dat ik het alleen wel zou aankunnen en dat ik mijn kinderen had om mij te ondersteunen. En dat is ook zo. Ik heb beloofd dat ik mijn best zou doen, maar het is moeilijk. Ik mis hem zo, ik ben mijn beste vriend nu kwijt. Ik heb vele mooie herinneringen, die niemand van me af kan nemen, die blijven voor altijd in mijn gedachten en in mijn hart. Afscheid nemen van Fons is moeilijk. Meer dan 20 jaar met ons tweetjes samen zijn, en nu moet ik alleen verder. Maar Fons zal altijd blijven deel uitmaken van mij.

Fonske, jij blijft bij mij, nu en straks, voor altijd bij mij.

Odette Dekeyser
je voorzitter

Doordenkertje van de maand.

"Zoals de overvloed aan regen
langs greppels en langs sloten
zijn weg moet zoeken naar zee,
zo heeft verdriet tijd en geduld nodig
om zijn bedding te vinden.

Slechts dan gebeurt het
dat je op een dag met zachte moed
en met een glimlach kan herhalen
dat het leven goed is."

Kris Gelaude

3. lezing door Lucas Vander Taelen

donderdag 8 december 2106 om 14 uur

" De grote verwarring"

Jaren van vrede hebben ons verwend en weerloos gemaakt. We zijn vergeten dat niet alle conflicten op te lossen zijn door een goed gesprek en we weten niet meer hoe we op geweld moeten reageren. De ideologische verwarring is totaal. De opvang van asielzoekers is een morele plicht. Dat staat buiten kijf. Maar de maatschappij zal onvermijdelijk veranderen als grote groepen mensen met radicaal verschillende culturele en religieuze opvattingen opgenomen worden.

Wie hoopt dat de problemen zullen verdwijnen met een krachtig voluntarisme à la Angela Merkels "Wir schaffen das", negeert de werkelijkheid en zorgt ervoor dat blinde xenofobie toeneemt en de steun van de bevolking voor elke vorm van solidariteit afkalft.

De bloedige aanslagen in ons land en elders in de wereld evenals het groeiend islamitisch fundamentalisme hebben de discussies omtrent islam en integratie in een stroomversnelling gebracht.

Lucas Vander Taelen, geboren te Aalst op 21 januari 1958, is van opleiding historicus. Hij werd in 1982 bekend als zanger van de rockband Lavvi Ebbel.

Vervolgens werkte hij tot 1999 als journalist en reportagemaker. Gedurende drie jaar was hij medewerker van het RTBF-programma "Strip-Tease". Voor VTM maakt hij "De laatste getuigen", een vijfdelige serie over de Duitse concentratiekampen.

Van 1999 tot 2002 was hij Europees parlamentslid voor het toenmalige Agalev. Tot 2005 was hij intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Van december 2006 tot juni 2009 was hij schepen voor Groen! In Vorst. Bij de parlementsverkiezingen in 2009 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement en van 2009 tot 2010 zetelde hij als gemeenschapssenator in de Belgische Senaat.

Thans is hij docent aan de Brusselse filmschool Rits en aan de Erasmushogeschool eveneens in Brussel. Hij is ook actief als acteur en schreef verscheidene boeken waaronder het voorlopig laatste "De grote verwarring".

PRAKTISCH

Plaats: zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.

Donderdag 8 december 2016. Onthaal vanaf 13u.30.

De lezing begint om 14 uur.

Vooraf inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding "lezing 8-12-2016" en de namen voor wie ingeschreven wordt.

Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.

Contact: Tony Lemmens tel : 011/427 609

4. Verslag: Uitstap Brussel ondergronds

Met de trein naar Brussel op 20 oktober

Al was de groep eerder klein, in vergelijking met andere uitstappen, het enthousiasme en de interesse was van bij de start aanwezig.

Leuk was het om bij het vertrek in het station en op de trein reeds bekende mensen te zien en ook de begroeting in het Centraal Station in Brussel verliep vlot: we leerden er weer nieuwe namen kennen, dat was tof!

De gids was er perfect op tijd en was zeer aangenaam en heel professioneel gezelschap.

Zo begon onze tocht naar de Kunstberg, waar we letterlijk ondergedompeld werden in de Brusselse ondergrond: een reis door het Brussels "Adellijk" en "Koninklijk" verleden, de overblijfselen van het paleis van Keizer Karel en zo door de eeuwen en de geschiedenis van België heen, om te eindigen in een museum van "onze tijd", in het Belvuemuseum met leuke beelden en herinneringen uit onze jeugd.

Een vermoeiende en lange tocht, waarna ons "Groen" schoteltje deugd deed en een adempauze meer dan welkom was!

De namiddag besteedden we aan een bezoek aan het "Muziekinstrumentenmuseum", het "MIM" in het prachtige Art Nouveaugebouw, "The Old England" aan de Hofberg, met een gigantische verzameling van instrumenten: het was een rondleiding door de eeuwen en door de hele wereld, met perfect onderlegde gidsen.

De tijd gleed voorbij en zo misten we onze laatste afspraak op de bovenverdieping van het gebouw, waar we gehoopt hadden een goeie pint of koffie te drinken, met het mooie uitzicht op Brussel, helaas, sluitingstijd voor het personeel...

Gelukkig vonden de meest dorstigen in afwachting van hun trein, troost in het BOZAR - café in de buurt.

We zegden het al: "Brussel g'het moin het gestoile"

Jeanine Fonteyn.

5. Naklanken van de programma- en jubileumdag in Scherpenheuvel.

Was je een van de jubilarissen die in de bloemetjes gezet werd, of was je een van die actieve leden, die uit nieuwsgierigheid kwam luisteren naar wat het nieuwe aanbod voor volgend jaar wordt, of kwam je voor de gezelligheid om je "oud-collega's" terug te zien en kwam je met hen een fris glaasje drinken en een lekker hapje eten?

Je bleef weeral niet op je honger zitten en je was er in elk geval niet alleen: we waren weeral met ruim 300 leden, een theaterzaal bijna vol, in Den Egger en de sfeer zat er goed in.

Er zijn weeral veel foto's genomen van de feestelingen, die "het moment de gloire" beleefden met de vele felicitaties, een bloemenruiker en lekker flesje wijn.

Het muzikaal intermezzo-moment werd verzorgd door het Duo "Heidi De Nef". Populaire klassiek en volkse meezingers in een fris kleedje en vocaal perfect gezongen wisselden elkaar af, en brachten zo een rustig moment in een drukke namiddag. Er was ook ruimte voor de bekende meezingers.

Het programma voor 2017 ziet er heel gevarieerd uit, en allicht voor elk wat wils: enkele dagreizen, een wandeling, twee buitenlandse reizen, de jaarlijkse bezinning en een aantal thema's met interessante sprekers.

Ook zijn de data voor de jaarlijks weerkerende samenkomsten bij de contactdag en de programma- en jubileumdag bekend.

Wij, van het bestuur, hopen jullie in de loop van het jaar meer dan eens te ontmoeten op onze activiteiten.

W.G.

Agenda BGB voor 2017

Op de programmaday van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017 voorgesteld. Voor elk wat wils

17 januari: Voordracht: **Vanessa Saenen : vluchtelingenproblematiek**

16 februari: Voordracht: **Rik Van Cauwelaert: Valt België nog bijeen te houden?**

21 maart: **Bezinning in de abdij van Tongerlo: Spirituele lezing door Luc Vanmaercke.**

25 april: **Contactdag in Scherpenheuvel**

11 mei: **wandeling in Eupen en hoge venen**

15 tot 22 juni: **8 daagse reis naar Ierland**

20 juli: **daguitstap naar omgeving van Dinant**

22 augustus: **daguitstap naar Gent**

1 tot 5 september: **5 daagse reis naar Madrid en Toledo**

19 september: **daguitstap naar Zeebrugge**

3 oktober: **Daguitstap naar Molenbeek**

16 november: **jubileum- en programmaday Scherpenheuvel**

14 december: **Dries Delrue: Kerstliederen**

5. Proficiat aan onze jubilarissen:

80 jaar:

13/12 : **Coppé Elza** (SBB), Duivenstraat 40, 3052 Blandin

15/12: **Pollefeyt Frans** (CPD) Lotharingenstraat 27/A.02, 3000 Leuven

20/12: **Vannetelbosch Valeer** (KBC-V) Schoonaardestraat 119, 3078 Everberg

26/12: **Dauphin Diane** (KBC-B) Langerijlaan 48, 3001 Heverlee

31/12: **Vander Kuylen Jan** (AVEVE) A. Thierrylaan 48, 3001 Heverlee

60 jaar gehuwd:

01/12: **Weckhuysen Victor** (KBC-V) met **Van Loo Anna**,
Elisabethlaan 105 bus 1, 3200 Aarschot

50 jaar gehuwd:

05/12: **Swartenbroek Paul** (SBB) met **Bergen Gilberte**,
Dormaalstraat 3B, 3440 Zoutleeuw

26/12: **De Bondt André** (KBC-V) met **Van Riel Elisabeth**,
Rigessel 41, 3111 Wezemaal

6. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

22/10/16: **Josée Schepers** (KBC-B), echtgenote van **Raymond Van Dingenen**,
Wolfsdonk-dorp 25, 3201 Langdorp.

25/10/16: **Fons Peeters** (IDB), lieve man van **Odette Dekeyser** (BB), voorzitter BGB,
Pieter Nollekenstraat 15 bus 0101, 3010 Kessel-lo