



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

15 december 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: "Wensen voor een goed jaar."

Weldra Kerstmis, en dan Nieuwjaar. Voor de meeste onder ons een mooie tijd, gezellig samen met gans de familie, lekker eten en drinken, pakjes geven en pakjes krijgen, mooie en lieve gemeente wensen aan elkaar voor een "fantastisch nieuw jaar". Voor anderen een periode die maar liefst zo snel mogelijk voorbij kan zijn.

Ja, het leven gaat door en we moeten naar de toekomst kijken (zegt men dan). Ooit hoorde ik een uitspraak die zeker juist is. "Als je teveel naar het verleden terugkijkt, dan sta je met de rug naar de toekomst..." Dat is een mooi gezegde, maar ik voeg er onmiddellijk aan toe, dat, als je naar de toekomst kijkt, je toch ook een achteruitkijkspiegel moet plaatsen, zodat je, zeker af en toe, of dikwijls nog, kan terugblikken op het verleden. Sommige van onze leden hebben vorig jaar en de jaren daarvoor afscheid moeten nemen, afscheid van iemand die hun dierbaar is. Afscheid nemen is de goede herinnering bewaren en dankbaar zijn voor alles wat waardig is om niet te vergeten. Het is en blijft soms moeilijk. De herinnering aan zo veel mooie dingen, zullen en mogen we niet vergeten.

Aan hen, die nog samen zijn en die, misschien onbewust, zich niet kunnen inbeelden wat het zou kunnen betekenen om alleen achter te blijven, wens ik toe dat ze genieten van het leven, van het samen eten, samen werken in de tuin, samen fietsen, samen op reis, samen slapen, samen wakker worden, samen de kinderen en kleinkinderen bezoeken, samen het soms oneens zijn over iets, maar altijd alles samen ... Profiteer van alle goede momenten en vooral: vind het allemaal maar niet zo normaal als het goed gaat.

Ik wens jullie allemaal een goed jaar, bewust genieten van de goede dingen des levens en zeker ook een goed BGB jaar, met vele ontmoetingen, vele vrienden en vele mooie momenten.

Het ga jullie goed in 2017.

Odette Dekeyser
je voorzitter.



Wensen voor

 2017 

 vanwege 

Germain, Jeanine, Jef, Jos, Julien, Nestor, Odette, Paul, Roger, Thérèse, Tony.



2. BGB-lezing door Vanessa Saenen

Dinsdag 17 januari 2017 om 14 uur: " Vluchtelingen"

De vluchtelingenproblematiek komt niet meer elke dag in het nieuws. Toch blijft de toestand zeer schrijnend.

Vanessa Saenen, dochter van onze eveneens gepensioneerde Boerenbondcollega Roger Saenen, is bijzonder goed geplaatst om ons een inzicht te geven in deze problematiek wereldwijd, in Europa en in ons eigen land. Vanessa is pers- en communicatieverantwoordelijke bij UNHCR, het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Zij zal ons kennis laten maken met het vluchtelingenwerk in het kader van de vluchtelingen- organisatie van de Verenigde Naties en ons de vluchtelingproblematiek verduidelijken aan de hand van cijfers en feiten evenals de globale en Europese vluchtelingentrends.

Zij zal ons een beeld schetsen van de vluchtelingen zelf. Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Wat bezielt hen? Waar willen ze naar toe?

Vervolgens zal Vanessa dieper ingaan op de vluchtelingensituatie hier in België en de uitdagingen waar wij voor staan.



Vanessa Saenen is Hoofd Pers en Communicatie - UNHCR België en Luxemburg en reeds meer dan 10 jaar actief als communicatieverantwoordelijke bij de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Voordien was ze werkzaam in de mensenrechtensector als communicatiemedewerker bij de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Zij

heeft studie- en werkervaring opgedaan in De Verenigde Staten van Amerika, Italië, Duitsland, de Democratische Republiek Congo, Burundi en Ghana. Vanessa studeerde Germaanse Taalkunde en Europese Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven.

PRAKTISCH:

De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven. Onthaal vanaf 13u.30. De lezing begint om 14 uur.

GEWOONTEGETROUW IS ER NA DE EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE JAAR ONZE NIEUWJAARSDRINK. VOORAF INSCHRIJVEN IS DAAROM TEN ZEERSTE AANBEVOLEN.

Inschrijven kan door storting van 7 euro per persoon op het rekeningnr. BE91 7390 0930 0176 met vermelding "lezing 17-1-2017" en de namen van de personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met gepast geld.

Contact: Tony Lemmens tel : 011/427 609

3. De geplande BGB-Reizen

Reis IERLAND.

Op het programma van BGB staat naast de reis naar Madrid - Toledo ook nog een langere reis geprogrammeerd. Ierland is de bestemming.

Tijdens de voorstelling op de programmadag was de belangstelling al dermate groot dat er voldoende deelnemers zijn voor deze reis. Daarom trachten we nu, in samenspraak met Omnia om de reis te ontdebelen en een tweede keer reis te plannen. Omnia is momenteel bezig om dit te regelen.

We moeten wel vaststellen dat, gelet op de onzekerheden in bepaalde zuiderse vakantiestemmingen andere landen zoals Ierland nu veel meer bevraagd worden waardoor het inplannen van groepsreizen minder makkelijk is. We doen ons best.

We houden jullie zeker verder op de hoogte in de volgende nieuwsbrief van januari.

5-DAAGSE VLIEGTUIGREIS MADRID – TOLEDO:

1 tot 5 september 2017

PROGRAMMA

DAG 1

Samenkomst op de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar Madrid met Brussels Airlines (onder voorbehoud van wijzigingen) : **Brussel 09u25 - 11u50 Madrid**

Transfer naar het centrum en middagmaal.

We maken een eerste **verkennende wandeling in het hart van de stad** langs de Opera, de grote Plaza Mayor en de levendige Puerta del Sol. Daarna transfer naar ons hotel voor check-in en kamerverdeling.

DAG 2

We starten met een **panoramische stadsrondrit per aturocar** :

Het quartier Salamanca, het Azca-complex gesitueerd in het noorden van de stad, het echte economische en financiële hart, de Pasea de la Castenella, de plaza Colon, en de Plaza Cibeles.

Middagmaal. Daarna bezoek aan het **Koninklijk Paleis**, gebouwd in de XVIII^e eeuw in opdracht van fililps V, in vervanging van het Alcazar, een origineel moors bouwwerk. Het kasteel telt ontelbare zalen met o.m. het grote trappenhuis, de troonzaal, de gala-eetzaal, , de koninklijke kapel, de koninklijke apotheek en de ceremoniezaal. Verdere bewonderen we er schilderijen van Vélazques, Goya, Rubens, el Greco en Caravaggio.

Het paleis werd nog lang bewoond door de koninklijke families. Dit is niet langer het geval is, maar sommige ceremoniële evenementen worden er nog steeds gehouden.

Verder vinden we er ook de rijk versierde **Sabatini tuinen**.

DAG 3

Bezoek aan het **Prado-museum**, een van de grootste en meest imposante kunstgalerijen van de wereld. Het stelt voornamelijk Europese schilderijen voor: Vlaams, Spaans, Frans, Italiaans en Duits van de veertiende tot het begin van de negentiende eeuw, door de Habsburgers en Bourbons verzameld. Het Prado herbergt verder werken van Velázquez, Francisco Goya en Vlaamse primitieven (Rubens, Breughel, ...). daarna Middagmaal.

We voorzien ook een korte wandeling door het **schitterende Retiropark** (voorheen de Koninklijke Tuin) waar we de rozentuin, de vijver, het Crystal Palace, enz. ontdekken.

Er is zeker wat vrije tijd voor een terrasje of misschien wil u wel een tochtje maken met een roeibootje

DAG 4

We verlaten Madrid en rijden naar **Aranjuez**, 47 km zuidwaarts gelegen.

We maken een **wandeling door de stad** die door de UNESCO werd erkend als werelderfgoed om zijn spectaculaire tuinen en prachtige monumenten zoals het Koninklijk Paleis, die ervoor zorgt dat je 500 jaar terug gaat in de tijd. Tegen de middag rijden we door naar Toledo.

Middagmaal in Toledo en Verkenning van Toledo.

Toledo is een prachtig stadje met een doolhof van smalle straatjes, strategisch gelegen aan de rivier Tajo (El Tajo). Het was al een belangrijk economisch centrum tijdens zijn bezetting door de Romeinen. Een brug, amfitheater, prachtige mozaïeken en kanalen zijn de overblijfselen van die periode. Het gezicht van Toledo wordt gekenmerkt door zijn kerken, synagogen en moskeeën. Het is dan ook de enige stad in Spanje waar de kenmerken en stijlen van de **drie grote godsdiensten** voorkomen : de prachtige kathedraal (christendom), de Joodse wijk (Juderia) en de Arabische moskeeën.

We bezoeken de kathedraal en synagoge. De naam van de **schilder El Greco** is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Toledo. Daarna terugkeer naar Madrid.

DAG 5

Ontbijt en vrijmaken van de kamers. Vertrek uit Madrid. Eerste halte is de **“Valle de los Caídos”**. Dit gigantische monument brengt hulde aan de slachtoffers van de burgeroorlog. Men vindt er ook de graftombe van Franco.

Doorreis naar San Lorenzo del Escorial voor bezoek aan het indrukwekkende **El Escorial**. Dit enorme paleis werd gebouwd in de 16^e eeuw door Felipe II. Het was tegelijk paleis en mausoleum. We bezoeken er de Koninklijke Appartementen, het Pantheon van de Koningen met de sarcofagen van vele koningen, de bibliotheek en de basiliek. Middagmaal in San Lorenzo del Escorial.

Aansluitend transfer naar de luchthaven en check-in voor de terugvlucht naar Brussel (onder voorbehoud van wijzigingen) : **SN 3728 : Madrid 17u30 - 19u45 Zaventem**

Richtprijs : 1.300 EUR op basis van minimum 30 deelnemers

Inbegrepen :

- Lijnvluchten met Brussels Airlines : Brussel-Madrid-Brussel
- Alle luchthaven-, security- en fueltaksen zoals actueel gekend (oktober 2016)
- Transport ter plaatse zoals vermeld met 1ste klasse autocar - fooi en onkosten chauffeur
- Audiofoonsysteem met individuele “oortjes”
- 4 Overnachtingen in een goed 4* hotel
- Alle maaltijden vanaf het middagmaal dag 1 tot en met het middagmaal dag 5
- Programma zoals omschreven met alle vermelde bezoeken en inkomgelden ...
- Omnia Travel Reisleider en Spanje-kenner Bart Van Thielen
- BTW en Bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen :

- Dranken en persoonlijke uitgaven , Eventuele bijkomende inkomgelden ,Verzekeringen

Optioneel en af te sluiten bij de inschrijving: KBC Reis- en annuleringsverzekering : 20,70 EUR/persoon. Vrijstelling annulering : 75€ per persoon – vrijstelling medische kosten en bagage : 75€ per persoon en per schadegeval

Voor meer informatie: contacteer Jos Sannen tel 014/726228

Mogelijkheid voor inschrijven voor de reis Madrid -Toledo : Zie maandbrief januari of de website van BGB:

<http://www.b-g-b.be/nl-nl/activiteiteninschrijvingenenfotos/2017.aspx>

Ook een volledige beschrijving met foto's op onze BGB-website:

<http://www.b-g-b.be>

4. Verslag: LEZING LUCKAS VANDER TAELEN

“De grote verwarring - Hoe moeten we reageren op het islamitisch fundamentalisme” is de titel van het voorlopig laatste boek van Luckas Vander Taelen dat in het voorjaar 2016 werd gepubliceerd. Het was ook het onderwerp van de lezing die de auteur op 8 december heeft gegeven. Het was een uitdagend en bevlogen betoog om niet te berusten in onverschilligheid ten aanzien van de islamitische radicalisering in eigen land.

De wereld is sinds het einde van de koude oorlog drastisch veranderd. De val van de muur van Berlijn en van het ijzeren gordijn, symbolisch voor de implosie van de Sovjet Unie, heeft niet geleid tot het einde van de geschiedenis zoals sommigen stelden en nog minder tot een wereldwijde verspreiding van het westerse kapitalisme. Het communisme bleef overeind, nieuwe economische grootmachten zoals China en India werden wereldspelers en de islamitische revolutie begon aan een opmars.

De eerste groepen immigranten in België waren Italianen en Spanjaarden maar hun culturele achtergrond verschilde nauwelijks met deze van de meerderheid van de autochtone bevolking. Toen de eerste zogenaamde 'gastarbeiders' uit Marokko of Turkije op verzoek van de Belgische regering hier kwamen werken, leek hun islamitische godsdienst eerder exotisch dan bedreigend. Het beeld van de islam veranderde echter radicaal na de transformatie van Iran in een islamitische staat eind jaren zeventig. Het was het begin van een sluipende godsdienstoorlog.

In de westerse wereld, met de scheiding tussen kerk en staat, is de invloed van de godsdiensten sterk verminderd. We weten ook niet meer hoe om te gaan met een godsdienst die net meer invloed wil en niet wil weten van een scheiding tussen wereldlijke en geestelijke macht. Lange tijd is deze fundamentalistische dreiging onder het mom van het multiculturalisme onderschat, vooral door politiek links. Jaren van vrede hebben ons verwend en weerloos gemaakt. We zijn vergeten dat niet alle conflicten op te lossen zijn door diplomatie. We zijn blind geworden voor radicale stromingen die tot doel hebben de westerse democratie en beschaving te vernietigen en zich boven de wetten en de samenleving willen stellen.

De grootste verwarring bestaat al enige jaren aan de linkerkant die niet langer kan rekenen op de traditionele arbeidersklasse. De allochtonen moesten de rol van het vroegere proletariaat overnemen.. Het was een verklaarbare en nobele betrachting om de maatschappelijk kwetsbare allochtone bevolking in bescherming te nemen. De verdediging van de multiculturele maatschappij was de nieuwe klassenstrijd geworden. Links heeft evenwel de kracht van het religieus fundamentalisme onderschat. Het islamitisch radicalisme kon zo jarenlang groeien en aan invloed winnen.

De verwarring zit ook in de hoofden van jonge moslims die steeds meer beïnvloed worden door het radicalisme dat ze vinden op internet. Het is een illusie te geloven dat hun radicalisering vooral gebeurt vanuit Brusselse of Antwerpse gebedshuizen en dat meer controle daarop het fundamentalisme zal indijken. In de virtuele moskee die YouTube heet, woekert het radicalisme ongehinderd, vrij van elke controle. Daardoor verliezen jonge gelovigen soms voeling met de realiteit en stellen ze hun geloof boven alle westerse waarden. Ze voelen zich ook tekort gedaan omdat hun religieuze eisen niet aanvaard worden vanwege de Belgische wetgeving. De verwarring wordt alleen maar groter als alle problemen worden herleid tot discriminatie en racisme.

Onze maatschappij is sinds de vorige eeuw steeds diverser geworden en zal nooit meer monocultureel zijn. Maar dat betekent niet dat er niet over problemen gepraat mag worden of ge geen vragen moogt stellen zonder het verwijt te krijgen dat ge een racist zijt. De geschiedenis is een opeenvolging van conflictsituaties over normen en waarden waarvoor soms decennia lang is gestreden en die wij als vanzelfsprekend beschouwen: scheiding tussen kerk en staat, religieuze vrijheid en de vrijheid om zich publiekelijk af te zetten tegen godsdienst, gelijkheid tussen man en vrouw, respect voor holebi's. Het is geen uiting van racisme of vreemdelingenhaat om daaraan te herinneren en van nieuwkomers te verwachten dat ze zich aan die normen en waarden aanpassen.

In de scholen moet de geschiedenis verteld worden die geleid heeft tot onze pluralistische samenleving die steunt op universele waarden die ons lief zijn. Er moet uitgelegd worden dat godsdienst een private beleving is en geen regels mag opleggen aan het openbare leven. Er moet duidelijk gemaakt worden dat een kerkelijke rechtspraak zoals de sharia in ons rechtsstelsel niet kan bestaan. Van in de laagste klassen moet men het hebben over de gelijkheid tussen man en vrouw.

Tegelijk is een grote inzet nodig op het lokale niveau. Repressie kan niet het enige antwoord zijn. Er moet massaal ingezet worden op de plaatselijke verenigingen om jongeren te bereiken. Men moet hen tonen dat er een alternatief is voor het radicalisme. Jongeren hebben behoefte aan opvoeding en duiding. We moeten hen ook leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en zich niet te verstoppen achter vermeende discriminatie of racisme. Laat ons hen ook duidelijk maken dat ze hun godsdienst op een andere manier kunnen beleven dan via wat hen verteld wordt door gevaarlijke virtuele predikanten. Een realistische inschatting van de fundamentalistische bedreiging hoeft niet noodzakelijk tot pessimisme te leiden.

T.L.

5. Agenda BGB voor 2017

Op de programmadag van 15 november werd het jaarprogramma voor 2017 voorgesteld. Voor elk wat wils

17 januari: *Voordracht: Vanessa Saenen : vluchtelingenproblematiek*

16 februari: *Voordracht: Rik Van Cauwelaert: Valt België nog bijeen te houden?*

21 maart: *Bezinning in de abdij van Tongerlo: Spirituele lezing door Luc Vanmaercke.*

25 april: *Contactdag in Scherpenheuvel*

11 mei: *wandeling in Eupen en hoge venen*

15 tot 22 juni: *8 daagse reis naar Ierland*

20 juli: *daguitstap naar omgeving van Dinant*

22 augustus: *daguitstap naar Gent*

1 tot 5 september: *5 daagse reis naar Madrid en Toledo*

19 september: *daguitstap naar Zeebrugge*

3 oktober: *Daguitstap naar Molenbeek*

16 november: *jubileum- en programmadag Scherpenheuvel*

14 december: *Dries Delrue: Kerstliederen*

6. Proficiat aan onze jubilarissen:

80 jaar in 2017:

06/01 : Bolckmans Lodewijk (KBC-B), St Jobstraat 183, 2200 Herentals

19/01 : Reygel Juul (KBC-V), Gemeentestraat 36, 3210 Lubbeek

60 jaar gehuwd in 2017:

*02/01: Willekens Ferdinand (AVEVE) met Hendrickx Anna,,
Eikenstraat 6, 3210 Lubbeek*

*23/01: Porton Jozef (KBC-V) met Lefever Yvonne ,
termurenlaan 12 flat 3, 9320 Erembodegem*

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

*24/11/16: Emelda Herbots (KBC-V), weduwe van Emiel Gijsens,
Kerkstraat 9/101 3890 Gingelom*

23/10/16: François Kinnart (IDB), Goswin III laan 8, 3001 Heverlee

*09/12/16: Peter Glorieux (BB), echtgenoot van Veerle Martens,
Noordstraat 56 bus 2.2 , 8800 Roeslare*

*11/12/16: Gilberte Adriaensen, echtgenote van Hugo Michielsens (AVEVE),
Smoutakker 101, 2940 Stabroek*

8. Welkom aan onze nieuwe leden

Vulsteke Michel (AVEVE en ABB) Pennoenstraat 8, 8800 Roeselare

Pelgrims Herman (IDB) Haterbeekstraat 13, 3200 Aarschot

9. Vernieuwing van het lidmaatschap 2017.

Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap. Ook dit jaar houden we het lidmaatschap op de democratische bijdrage van 15,00 € per jaar per lid.

Daarom onze vraag om het bedrag van 15,00 € te willen storten op onze bankrekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : "naam van het lid:" "

Indien je de betaling niet uitstelt ben je zeker dat je ononderbroken de nieuwsberichten krijgt van de Bond Gepensioneerden van Boerenbond én dat je uitgenodigd blijft op al onze activiteiten.

Ook ex-collega's die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te worden. Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB. Zie onderstaande overschrijving.

Handtekening(en)		OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT	
Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje		Bedrag	EUR CENT
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst			15,00 €
Rekening opdrachtgever (IBAN)			
Naam en adres opdrachtgever			
Rekening begunstigde (IBAN)	BE91 7390 0930 0176		
BIC begunstigde			
Naam en adres begunstigde	BGB Bond Gepensioneerden Boerenbond Lidmaatschap		
Mededeling	Naam:		