



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

21 januari 2015

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: "Je suis"

Je hebt ze zeker en vast ook overal gezien, mensen met bordjes "Je suis Charlie." Meer dan één miljoen mensen in Parijs en over de ganse wereld stonden broederlijk naast elkaar te betogen met die slogan in de lucht.

Wat er in Frankrijk gebeurd is op die bewuste 7de januari is erg, heel erg en ontoelaatbaar. Dat vele wereldleiders samen, hand in hand, de kop van een manifestatie voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting uitmaken is een mooi teken aan de wereld. Het spijtige is dat velen onder hen, die mooie geste zeer vlug zullen vergeten en waarschijnlijk wel opnieuw zullen hervallen in hun oude gewoontes van haat en onverdraagzaamheid.

Persoonlijk ben ik voorstander voor de vrije meningsuiting. Dat lijkt ons in ons landje ook maar normaal. Bovendien kan ik ook lachen met humor, zelfs indien ik het soms een beetje overdreven vind. Maar ... waar ligt de grens tussen humor en het kwetsen van andermans ideeëngoed? Men kan wel eens lachen en humoristisch doen over andermans gedachten, maar het blijven door hameren en bewust provoceren, waar is dat goed voor ??? Het merendeel van de moslims, zijn gewoon moslim omdat ze geboren zijn in een moslimgezin en hun geloof belijden zoals ook vele katholieken dat doen. Volgens hun godsdienst mag hun Profeet niet afgebeeld worden. Dat weten wij en toch, er zijn mensen die vinden dat ze moeten volharden in hun "humor". Voor de gematigde moslims is dat pijnlijk en voor de extremisten is dat olie op het vuur, een vuur dat nog weinig te maken heeft met de Islam.

Van onze ouders hebben we geleerd, en als ouder hebben we aan onze kinderen gevraagd om respect te hebben voor andere mensen, ook voor andermans ideeën. Zelfs indien we niet akkoord gingen met wat anderen dachten, dan nog moest men daar respect voor opbrengen. De tijd dat we iedereen willen bekeren tot onze principes is reeds lang voorbij. Men klaagt zoveel over pesten op het werk, pesten in school maar ... pesten in de pers, dat is ook niet goed te keuren.

Ik weet dat ik mij op glad ijs begeef, ik verwacht ook niet dat iedereen het met

mij eens zal zijn, maar, ik herhaal : ik ben voor de vrije meningsuiting en wil niemand kwetsen!

Onze volgende voordracht gaat o.a. over de vraag of er nog voldoende voedsel is voor alle mensen op onze aarde. Misschien moeten we daar ook eens massaal tegen betogen – hoeveel mensen zijn er niet op de vlucht voor het geweld van extremisten en sterven dagelijks omdat ze in de vluchtelingenkampen geen toegang hebben tot voldoende voedsel en proper drinkwater.

Zij hebben geen cartoons getekend ... ze hebben misschien zelfs geen potlood en papier....

Uw voorzitter,
Odette Dekeyser

Doordenkertje van de maand : 14 februari - Valentijn.



Liefde:

Is de vrijheid om je eigen wensen na te streven, terwijl je je ervaring deelt met de ander.

De groei van de een naast en samen met de ander.

Is de opwindende van samen dingen te bedenken en samen dingen te doen.

Is geven en nemen in dagelijkse situaties.

Is geduld hebben voor elkaars behoeften en wensen.

Is weten dat de andere altijd bij je zal zijn, wat er ook gebeurt mag.

Is de andere missen als hij of zij weg is, maar altijd dicht bij je hart blijft.

Is de bron van zekerheid.

Is de bron van het leven.



Dinsdag 24 februari: IS ER VOLDOENDE VOEDSEL OM DE WERELDBEVOLKING TE VOEDEN ?

Dit gaat door op dinsdag 24 februari om 13u30 te LEUVEN ,
DIESTSE VEST 40, in de LOKALEN van de BOERENBOND. (dit is
nabij het station van Leuven)

Tip: kies voor het openbaar vervoer, parking kan een probleem zijn in de omgeving.

Deze lezing wordt verzorgd door niemand minder dan PIET VAN THEMSCHE,
VOORZITTER BB. met als thema :

IS ER VOLDOENDE VOEDSEL OM DE WERELDBEVOLKING TE VOEDEN ?

Hier in het Westen is er overvloed en verspilling. Op andere plaatsen is er tekort
en pure hongersnood. Wordt voedsel een politiek wapen? En wat met onze boeren?

De boerenbondvoorzitter is de best geplaatste persoon om op deze, en op nog
andere vragen te antwoorden.

Wij zijn blij dat hij ondanks een drukke agenda deze voordracht heeft
aangenomen.

Wij rekenen op een talrijke aanwezigheid voor dit belangrijk thema. Ook familie
en vrienden zijn welkom.

Om af te sluiten is er zoals gewoonlijk koffie en frisdrank.
De bijdrage is 6 Euro ter plaatse te betalen.

Vriendelijke groeten en tot dan !!!!!

N.B; familie en vrienden zijn zeker welkom



BGB wordt een VZW.

Op 14 januari 1969 werd door de gepensioneerden van de Belgische Boerenbond een vereniging opgericht, onder de benaming "Bond Gepensioneerden Boerenbond", afgekort "BGB".

We schrijven ondertussen januari 2015, d.w.z. de BGB bestaat 46 jaar.

De vereniging kan een mooie lijst van verwezenlijkingen voorleggen over de activiteiten van allerlei aard, wandelingen, korte en verre reizen, conferenties, bezinningsnamiddagen, contact- en programmadagen...

Bij de oprichting werd gekozen voor een F.V., een feitelijke vereniging; in de toenmalige tijd een normale zaak.

Op 28 oktober 2005 werd "Senioren H.K.V. vzw" opgericht om te onderhandelen voor een verzekeringsproduct ten behoeve van alle gepensioneerden van de Groep Boerenbond, Groep AVEVE en de Groep SBB.

In de tijdspanne van 45 jaar is onze samenleving sterk geëvolueerd en is in de huidige tijd een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) meer aangewezen om de rechtszekerheid van de bestuurders optimaal te garanderen. Een vzw is een rechtspersoon.

Na de nodige contacten en overleg met de dhr. Marc Claes en de juridische dienst van Boerenbond leek het aangewezen om de bestaande vzw Senioren H.K.V. uit te breiden met de doelstellingen van BGB.

Op 18 december 2014 werd aan de leden van de Raad van Bestuur van vzw Senioren H.K.V. en aan de leden van de Algemene Vergadering van vzw Senioren H.K.V. een statutenwijziging voorgesteld, die werd aangenomen met algemeenheid van stemmen.

Op 15 januari 2015 kwamen de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Algemene Vergadering vzw Senioren H.K.V. opnieuw samen met de nieuwe leden en werden de nieuwe statuten van de vzw en de naamswijziging van de "vzw Senioren H.K.V." in "Bond van Gepensioneerden Groep Boerenbond vzw" of "BGB vzw" aangenomen. Vanaf nu is de BGB een rechtspersoonlijkheid, een vzw.

Op het vlak van verzekering wordt naast de gewone en lopende polis verenigingsleven met de waarborgen "verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid", "verzekering rechtsbijstand", de verzekering reisgoed, geld en waardepapieren tijdens de door BGB georganiseerde reizen" en de "verzekering lichamelijke ongevallen" nu ook de polis Bestuurdersaansprakelijkheid voor een VZW Non-Profit-Sector onderschreven zodat we nu in het kader van de VZW een hoge zekerheid kennen.

Van zodra alle administratieve formaliteiten vervuld zijn, geregistreerd en de oprichting is verschenen in het Belgisch Staatsblad zal de website binnen de kortst mogelijk tijd worden aangepast met de neergelegde statuten.

De vereniging draagt dan de naam "Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond vzw" of "BGB vzw"; de zetel van de vereniging is gevestigd: Diestsevest 40, 3000 Leuven.

BGB wenst de gewezen leden van de Raad van Bestuur van vzw Senioren H.K.V. en de gewezen leden van de Algemene Vergadering van vzw Senioren H.K.V. te danken voor hun werking en ijver ten voordele van de aangesloten leden en ook voor het vertrouwen dat zij schonken om de nieuwe Raad van Bestuur van BGB vzw, en deze aanpassing van statutenwijziging en naamsverandering mogelijk te maken.

Met dank aan dhr. Marc Claes, jurist BB en zijn medewerkers.

BGB vzw, trouw aan de basisbeginselen van de oprichters van BGB en van vzw Senioren H.K.V., zal in dezelfde geest en spirit verder werken voor alle aangesloten leden.

Agenda BGB voor 2015

24 februari: Piet Van Themsche : Voeding voor deze wereld

24 maart: Bezinning in de oude abdij in Drongen

16 april: Contactdag in Scherpenheuvel

19 mei: wandeling in Herkenrode en Kermt

9 juni: daguitstap: "Het witte goud" in Kinrooi

21 tot 30 juni: 10 daagse reis: NoordWest Spanje tot Compostela

2 tot 5 augustus: 4 daagse reis naar Berlijn

18 augustus: daguitstap: Louvre Lens en Arras

17 september: daguitstap: Zeeland en Yerseke

15 oktober: daguitstap: De nieuwe "place to be": Antwerpen en "Red Star Line"

17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel

10 december: Voordracht in Engelenburcht in Tildonk

De foto's genomen op de programmadag staan online op de BGB-webite, met oprechte dank aan Hilda en Theo Staels die de foto's genomen en bewerkt heeft. Deze digitale foto's kunnen van het internet gedownload worden.

<http://www.b-g-b.be/> kies activiteiten, inschrijvingen en foto's

kies verder activiteiten in 2014

kies verder programmadag en klik op foto's

Ook de foto's van de reis naar Canada en Thuringen staan op de website.

Verslag Frederic Deborsu dinsdag 2 december 2014



GROET

DAG VLAANDEREN

Nieke Rutten mocht onze zieke voorzitter Odette vervangen en deed dat in haar bekende stijl. De nieuwjaarswensen verwevend met actuele gebeurtenissen rond Charly Hebdo brachten ons bij het kleine plekje waar we zelf deel van uit maken. De wensen waren dat we op dit plekje de vrede mogen ervaren en deze ook mee uitdragen.

Frederic Deborsu (broer van ...) studeerde rechten in Namen, Louvain la Neuve en ook in Leuven. Als journalist, o.m. bij RTBF, kent hij het reilen en zeilen van dit land. Hij is tevens een van de weinigen die zowel Wallonië als Vlaanderen kent als zijn broekzak.

Dat hij de controverse niet uit de weg gaat blijkt uit zijn reportages, maar ook uit zijn boek over het Belgische koningshuis.

De rode draad in zijn voordracht bestond uit het aanbrenge van het onderscheid tussen Wallonië en Vlaanderen, maar tevens het gegeven dat beide landsdelen elkaar nog maar weinig kennen. Als een van de hoofdredenen gaf hij aan dat het aantal 'gemengde huwelijken', tussen Walen en Vlamingen de voorbije jaren sterk zijn afgenomen. Waar dit 50 jaar geleden nog 2% van de huwelijken was, zijn er dat er nu nog amper 0,2%. Het aantal gemengde huwelijken tussen Walen en Fransen bedraagt momenteel 4%!!

Dat we 'anders' zijn bewijzen volgende gegevens:

	Wallonië	Vlaanderen
Aantal glazen alcohol per week	12	10
Voorkeur voor wijnen	Rosé	Cava of champagne
Kunnen niet sparen	40%	25%
Netto belastbaar inkomen/jaar	17.000 €	19.700€
Vroegrijpheid op	16,8 jaar	16,5 jaar
Zeggen gelukkig te zijn	58%	62%
Middelen voor onderwijs	100	113
Uur van ontbijt	07.45 u	06.30 u
Ziekteverzuim bij ambtenaren	100 ziekte dagen tov	50
Kosten voor RIZIV	2.098,36 €	1.973,09 €
Stemmen links	70%	30%
Inwoners in België	35%	60%
Prijs bouwgrond per m ²	51 €	175 €

Toen God de mensen schiep twijfelde Hij omtrent het karakter voor de Walen. Hij liet hen zelf de keuze tussen 3 mogelijkheden waarvan zij er 2 mogen uitkiezen:

- **Intelligent**
- **Eerlijk**
- **Socialistisch**

Dit heeft nu als gevolg (dixit de inleider) dat de Walen die intelligent en eerlijk zijn, geen socialist zijn. Deze die zeggen socialistisch en intelligent te zijn, zijn niet eerlijk. Erger nog zijn deze die eerlijk zijn en socialistisch,

Ondanks het grote verschil tussen Wallonië en Vlaanderen heeft het zuiden van het land nog heel wat troeven. Zij hebben ruimte op overschot, hun ligging in het centrum van Europa, het landschap, de natuur, ...

Het grote probleem voor Wallonië is dat zij zich terug moeten herstellen van het grote economische verval van de voorbije decennia. Tussen 1850 en 1880 was Wallonië de tweede rijkste regio van de wereld! Hun troeven waren toen steenkool en ijzererts, met de grote Cockerill als trekker van deze regio. In het spoor daarvan kwamen de bedrijven als Val St. Lambert (kristal), Acec (de Waalse Philips), Solvay, Delhaize, Spa. Dit gaf aanleiding tot een superioriteitsgevoel tov het 'agrarische Vlaanderen'. Op het moment dat het schitterend gaat in Wallonië gaat het slecht in Vlaanderen (ziekte, honger, armoede), men kijkt neer op 'le mal flamand'.

Maar de tijden hebben dit gekeerd. De grote industrie is weg, geen koolmijnen meer, geen zware industrie. Het geld dat in Wallonië werd verdiend is er niet geherinvesteerd. Als in 1965 het BBP voor Vlaanderen en Wallonië nog gelijk was

bedraagt dit momenteel voor Vlaanderen 100 als dit voor Wallonië nog maar 65 bedraagt. Wallonië is er dus 35 % op achteruit gegaan tov Vlaanderen.

Daarenboven mankeert Wallonië een echte identiteit wat Vlaanderen wel heeft, men is er niet fier op zichzelf, op het waal zijn. Zij leven met de gedachte wat we zelf doen, doen we slechter. Ook het feit dat de socialisten er als zo lang de politieke macht uitmaken is geen goede zaak. Men gaat al te lang uit van het gegeven dat 'de staat' alles moet oplossen.

De nieuwe regering wordt maar beperkt gedragen, zij biedt wel een tijdelijke oplossing. Er wordt niet verwacht dat deze regering het langer volhoudt dan tot in 2016, 2017. Wat wordt het?

Is er herstel in het vooruitzicht? Er is beterschap merkbaar. Tussen 2005 en 2011 zijn er 20% meer ondernemingen, de werkloosheid daalde met 3% .

Het Marshallplan heeft goed gewerkt: het leverde bedrijven op uit de medische sector, uit de "light technics", de luchtvaart...

Toch is er nog geen echt licht op het einde van de tunnel: men moet blijven rekenen op de financiële transfers uit het noorden: 1.000 €/ Vlaming per jaar. Dit kan NIET blijven duren. Daarenboven is er nog de taalbarrière: de Walen ervaren de Nederlandse taal als moeilijk, lelijk boers, achterlijk. Daarentegen vinden ze dat Vlaanderen vooruitstrevend is, moedig, top.

Bye bye Belgium!! Gaat België splitsen? Wallonië wil meer België, Vlaanderen streeft naar minder België. Wat zal de rol van NVA hierin verder zijn??

Een groepje Vlaamse toeristen was op uitstap in Charleroi, de stad met als burgemeester Paul Magnette, ook voorzitter van de Parti Socialist. De verbazing van onze Vlaamse vrienden was groot toen ze merkten dat enkele gemeentearbeiders aan het werk langs de straat allemaal een vest droegen met in het groot het embleem van de Vlaamse Leeuw op. Gezien hun nieuwsgierigheid groter was dan hun schroom spraken ze de arbeiders aan over hun kledij. Oh da's simpel was het antwoord. Het is toch maar normaal dat we de kledij van onze sponsor dragen !!



Jos Sannen Verslaggever a.i.

Vernieuwing van het lidmaatschap.

Heel veel leden hebben al vrij stipt terug hun lidmaatschap hernieuwd, waarvoor onze dank en waardering.

Enkelen blijven blijkbaar achter, zijn het uit het oog verloren, hebben het nog op de kast liggen

Wanneer we het lidmaatschapsgeld niet ontvangen kunnen we jammer genoeg u geen maandbrieven meer sturen en u ook niet meer uitnodigen voor onze activiteiten.

Voor wie de vorige maandbrief niet meer terugvindt, zie achteraan een herinnering.

We zien er naar uit.

Proficiat aan onze jubilarissen:

90 jaar :

26/02/15: **Verreck Elisabeth** (AVEVE), Goswin III laan 7, 3001 Heverlee

80 jaar :

12/02: **De Smet René** (CPD), Ellestraat 4 B, 3020 Herent

16/02: **Bragard Albert** (AVEVE), Rue de l'égalité 23, 4890 Thimiser

Onze Christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

12/09/2014: **Hein Nackaerts** (BB), Parkstraat 188, 3000 Leuven

26/12/2014: **Maria Liesmons**, echtgenote van **Emiel Allard** (IDB) Kliniekstraat 13, 3300 Tienen

11/01/15: **Daniël Luysen** (BB-Consult), echtgenoot van Greta Geeraerts, Wingensesteenweg 1280, 8700 Tielt

14/01/15: **Simonne Beelen**, echtgenote van **Detiége François** (IDB), Ter Elstlaan 33, 3001 Heverlee.

12/01/15: **Rita Horsten**, echtgenote van **Constant Van Huyck** (KBC-V), WZC Mater Dei, Sint Jacobsplein 13, bus 105, 3000 Leuven

Welkom aan onze nieuwe leden

Aerts Martin (KBC-B) Bollenberg 127 A, 3210 Lubeek

Boogaerts Fernand (KBC), Oude Bronstraat 3, 3384 Attenrode

Lutje Lelièvre (KBC-B), Geuzenveld 4, 3210 Linden

Henot Emiel (KBC) en **Treckels Greta** (LRV), Oude Dorpstraat 7, 3350 Linter

Valvekens Jan (KBC-V), Zoot 61, 3202 Rillaar