



10 september 2015

## 1. Ga even zitten en lees



### Het woordje van de voorzitter: Miserie, miserie, miserie...

Tijdens de komkommertijd op TV konden we iedere avond Fernand Costermans horen jammeren "miserie, miserie, miserie". We kunnen ermee lachen, want al bij al, het is en het blijft maar een soap. De harde realiteit die we even daarvoor in Het Journaal te zien kregen, dat is pas miserie. Sinds het begin van de zomer komt er quasi dagelijks een stroom van wanhopige vluchtelingen, vooral uit Syrië, langs de Egeïsche zee aan op de Griekse eilanden. Anderen proberen de Middellandse zee over te steken en diegenen die de helse tocht overleven, komen toe in Italië. Allemaal mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, vervolging en op zoek zijn naar betere leefomstandigheden. Wereldwijd zijn dat meer dan 60 miljoen mensen, méér dan 5 maal de Belgische bevolking! Wat hebben die mensen allemaal meegemaakt op die helse reis naar wat zij denken (hopen) hier te vinden nl. veiligheid, welvaart en een beter leven. Met hoeveel zijn ze vertrokken, en hoeveel komen er uiteindelijk aan?? Hoeveel familieleden en kennissen hebben ze zien sterven onderweg? Zij komen naar Europa omdat het in hun land niet meer mogelijk is veilig te leven. En Europa wordt bang, want ze komen ineens met zovelen, het zijn geen blanken, het zijn bijna allemaal moslims, waar moeten ze naar toe en hebben wij hier werk voor hen? Deze toestand laat niemand onberoerd maar wie heeft een oplossing voor al deze mensen? We kunnen toch onze ogen niet sluiten voor al die miserie. Onze ouders, grootouders of misschien wijzelf ook nog, zijn tijdens de wereldoorlogen vorige eeuw ook op de vlucht gegaan. Zij die toen vertrokken lieten ook veel van hun bezittingen achter. Maar zij vertrokken niet naar een ander werelddeel, met andere gewoonten, andere taal, ander eten, andere godsdienst enz.... Dat vluchten en alles achterlaten vonden zij toen ook heel erg, maar het is niet vergelijkbaar met wat hier nu deze zomer gebeurt aan de poorten van Europa. De verschillende regeringen hebben verschillende ideeën over de opvang van deze sukkelaars. Maar ze raken niet akkoord en ondertussen staan de vluchtelingen voor ijzeren hekken, voor gesloten treinen, zitten ze in stilstaande wagons opeengestapeld of proberen ze te voet in een ander land terecht te komen waar ze wel welkom zijn. Vele burgers tonen hun groot hart en helpen zoveel het kan maar de oplossing moet van hogerhand komen. Ik kan me niet inbeelden dat al die vluchtelingen blij waren dat ze hun land moesten verlaten. Ondertussen circuleren er mailtjes rond op internet die uitrekenen hoeveel die vluchtelingen krijgen en hoeveel 1

ze kosten aan ons land! Alsof dat nu het belangrijkste is ...Ik denk dat - indien mogelijk - zij ook liever in hun eigen land gebleven zouden zijn. De oplossing zou kunnen zijn dat wij ermee voor zorgen dat ze een veilige toekomst kunnen opbouwen in eigen land. Wat hebben wij geluk dat we - zonder dat wij daar zelf enige verdienste aan hebben - in een welvarend land geboren zijn. Zij hebben ook niet gekozen waar hun wieg stond.

Odette Dekeyser  
je voorzitter.

---

## Doordenkertje van de maand.

### “Vluchtelingen”

Van Charles Ducal, een Leuvense dichter, die dit jaar ook “Dichter des Vaderlands” werd. Hierna een fragment:

“’s nachts liepen we door riolen  
onze angst tegemoet, wij hadden geen hoop  
maar achter ons naderde iets nog veel groters  
wij moesten naar binnen hoe dan ook  
Hoe konden zij dit begrijpen?  
Aan land gegaan toen ze huizen zagen  
en afleidden dat daar mensen woonden  
aan wie men een brood kon vragen  
water, een bed, een bussel stro desnoods.  
Die wilden luisteren naar hun verhalen,  
met geduldige oren en een warm oog.  
Maar welke god had deze wezens geschapen  
die van hun angst de bewijzen vroegen,  
hun wanhoop afwezen op grond van artikel zoveel?  
Die hun boot weer de storm in joegen.

”

Dit gedicht maakt deel uit van een wandeling langs foto's en poëzie over vluchten vroeger en nu in Westouter, gedachtenstuin, een initiatief van de Elfnovembergroep. In 1940 vluchtten mensen naar Noord Frankrijk: zij maakten deel uit van een karavaan die, opgejaagd door het oorlogsgeweld, hoopten ergens een veilige haven te vinden.

---

## Agenda BGB voor 2015

15 oktober: daguitstap: De nieuwe “place to be”: Antwerpen en “Red Star Line”  
17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel  
10 december: Voordracht in Engelenburcht in Tildonk

## 2. Dagreis BGB: Op stap in Antwerpen donderdag 15 oktober

Beste BGB-leden,

"t is weer voorbij die mooie zomer", maar nog niet voor ons, BGB-ers, want wij breien er nog een leuke nazomer aan: geen "Indian Summer", maar een boeiende **uitstap naar de Scheldestad.**



In de voormiddag cirkelen we , samen met een gids, over "the Place to be", **het Eilandje, een blauwe long van de stad.** De havenactiviteiten zijn hier geweken voor watertoerisme en vooral een spectaculair stadsvernieuwingsproces. Tussen de Schelde, de oude dokken en het nieuwe **Parkspoor Noord** bouwde men aan de metamorfose van dit stadsgedeelte.

Een bezoek aan het **MAS** (Museum aan de Stroom) maakt tevens deel uit van onze voormiddag. 's Middags krijgen we een broodjesmaaltijd bij onze volgende bestemming : het museum van de **RED STAR LINE**, aan de Rijnkaai..

We bezoeken er het museum, waar meer dan 2 miljoen, meestal arme Europeanen naar de nieuwe wereld trokken, hopend op een nieuw leven. Een beklijvend stuk geschiedenis !



Tijdens ons bezoek ondergaan we bijna lijfelijk de ervaringen van 'fortuinzoekers' op de weg naar een beter leven overzee. We blijven nadien in een havenbuurt wandelen door het **St. Andriesskwartier** naar de mooie **St. Pauluskerk**, een barokjuweel in een Gotischs schrijn die in 2011 door een forse brand erg gehavend werd, ondanks spectaculaire reddingspogingen van de buurtbewoners! Deze voormalige kloosterkerk uit 1571 is nu in haar volle glorie hersteld. Ze herbergt meer dan 200 beelden, 50 schilderijen o.m. van Jordaens, Teniers, Van Dijck, P.P. Rubens, ....

We krijgen achteraf in een leuk restaurant een avondmaal en kunnen op die manier de Antwerpse dag afsluiten.

**De autobus vertrekt in Scherpenheuvel opstap om 7.45u, nadien opstap in Rotselaar (Rond Punt) om 8u15.**

Ook BGB-ers die uit een andere **richting met de wagen of met trein** wensen te komen, en het interessanter vinden rechtstreeks naar Antwerpen te reizen zijn welkom!!! We spreken af om **ten laatste om 9u15** op het Eilandje aan de ingang van het MAS aanwezig te zijn.

Je zal merken dat je deelname op de inschrijvingsbrief achteraan een apart vakje kreeg.

**Kostprijs; voor dit alles inbegrepen: 55 € per persoon als je met de autobus meekomt , en 50 € per persoon als je met eigen vervoer komt**

Het wordt weer een goedgevulde dag!!!

En of we er naar uitkijken!!!

Jullie begeleiders van dienst:

**Jos Sannen.**  
**gsm: 0476 205148**

**en**

**Jeanine Fonteyn**  
**gsm 0485 184674**

### 3. Verslag BGB reis Louvre-Lens en Arras

Al van bij het vertrek in Scherpenheuvel en Rotselaar hadden we de zon in ons gezelschap en dat beloofde veel!

Spijtig dat enkelen moesten afhaken, omwille van minder prettige familieomstandigheden.

Toch waren de plaatsen vlug opgevuld met de eersten op de wachtlijst.

We hadden een geluksdag wat de verkeersdrukte betrof, het was al bij al rustig rijden met de vertrouwde chauffeur.

En we misten Therese, die het mee georganiseerd had, maar die er niet bij kon zijn omwille van een kwade val. Ze is gelukkig aan de beterhand nu.

Terwijl er onderweg informatie werd gegeven, reden we via Brussel, Halle en Doornik naar Frankrijk, naar het noorden, dat erg lijkt op ons eigen Vlaanderen.

Lens, een voormalig mijnstadje, heeft er nog steeds de allures van, maar heeft door allerlei initiatieven toch terug faam gekregen, zoals een voetbalstadion en mooie tuinen op de vroegere mijnsites, en vooral dan met het prachtige Louvremuseum, dat wij bezochten.

Met de audiofoon in aanslag liepen we enkele uren door de prachtige "galerie du Temps", door de tijd van de Oudheid tot het Heden. Naast de mooie beelden en schilderijen, zag ik vooral bewonderende gezichten en flitsende fotolichtjes van ons gezelschap. We konden tevens genieten van de tijdelijke tentoonstelling over Ovidius en zijn Metamorfoses.

Une baguette of een gevulde wrap? heeft onze honger gestild en zo konden we er weer tegen om verder te reizen.

Het adembenemend grote kerkhof en de "Ring van de Herinnering" op de begraafplaats van Notre Dame de Lorette, deed ons stilstaan bij de vele doden, die er in WO1 in heel de streek gevallen zijn: 600 000 namen van soldaten, gegrift in een ellenlange muur.

De volgende stap is de stad Arras, waar we een rondleiding kregen door het centrum en enkele bezienswaardigheden, zoals in het stadhuis, enkele abdijen, kerken en langs belangrijke woningen wandelden.

Genoeg inspanningen om van ons avondmaal in la Rapiere te kunnen genieten en gezellig bij te babbelen.

Het was nadien rustig op de autobus, en zoals elk schoolreisopstelletje eindigde: "Moe maar tevreden keerden we naar huis".

Jeanine Fonteyn

## 4. Proficiat aan onze jubilarissen:

### **90 jaar :**

20-10: **Bisschop Gaston** (KBC-V), Rode Kruisstraat 21, 8800 Roeselare

### **80 jaar :**

15/10: **Stryckers Robert** (AVEVE) Bevrijdingslaan 9, 2350 Vosselaar

31/10: **Evers Helma** (KBC-V) Kesseldallaan 28 bus 0202 3010 Kessel-lo

### **60 jaar gehuwd:**

04/10: **Goovaerts Hendrik** (KBC-V) met **Van Den Eynde Marie-José**,  
Kiemerstraat 50, 9100 Sint-Niklaas

### **50 jaar gehuwd:**

23/10: **Andries Roger** (KBC-V) met **Pardons Monique** ,  
Violetstraat 12 3300 Tienen

23/10: **Geerts Maurice** (KBC-B) met **Lapaige Monique**,  
Res. St Jansberg, St Janbergsesteenweg 140, bus 1,  
3001 Heverlee

23/10: **Tierens Alfons** (AVEVE) met **De Keyzer Liliane** ,  
letterheide 13, 2870 Puurs .

25/10: **Briers Josée** (KBC-V) met **Abeloos Freddy**,  
Lipsestraat 88, 3150 Haacht

## Onze Christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

03/08/15: **Kurt Jacobs**, zoon van **Gust Jacobs (KBV-V)** en **Irma Bakelandts**,  
Winkelomseheide 131, 2440 Geel

15/08/15: **Hermine Sleyf** (KBC-V), echtgenote van **Cor Verschueren**,  
Brusselsesteenweg 144 bus 201, 1981 Zemst

18/08/15: **Louis Van Goidsenhoven** , echtgenoot van **Florentine Brems**,  
Weldadigheidsstraat 24 3000 Leuven

25/08/15: **Louis Meulemans** (KBC/V) , echtgenoot van **Josette Haine**,  
Bierbeekstraat 111, 3052 Blanden

21/08/15: **Lieve Van Cleemput** (KVLV),  
p/a uitvaartcentrum Tossyn, Brusselsestraat 61, 3000 Leuven

20/08/15: **Jozef Dewitte** (KBC-B Roeselare), echtgenoot van Joanna Pas,  
Kleine Stadenstraat 91, 8830 Hooglede

29/08/15: **Jan Boon** (KBC-B) , echtgenoot van Magda I liaens  
Groenstraat 41, 3001 Heverlee

3/09/15: **Paul Rosier** (ACERTA), echtgenoot van Arlette Cortoos,  
Elst 21 3320 Hoegaarden

3/9/15: **Maria Huysmans**, weduwe van **Jules Decuypere** (KBC-V),  
Sparrendreef 17, 3001 Heverlee

## Welkom aan onze nieuwe leden

**Goen Paul** (AVEVE) Tweevijverstraat 19, 3390 St-Joris-Winge

**Claes Marc** (MRBB) Grote Steenweg 196 A, 3440 Halle-Booienhoven

**Bernard Philippe** (SBB) Rue Banteley 89 , 1471 Loupigne

**Simonne Detiege** (KVLV) Idalaan 13 , 3001 Heverlee

## Priesterwijding

Op zondag 6 september werd **Bart Pauwels** in de abdijgemeenschap van Averbode als priester gewijd en opgenomen.

**Bart is zelf ook personeelslid geweest van destijds ABB**, en is de zoon van **Herman en Rosette Pauwels-Van Kerkhove**, lid van BGB.

Op zondag 20 september 2015 om 10.00 uur zal Bart voorgaan in de eucharistieviering in de Sint Fransiscuskerk , Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.





# INSCHRIJVINGSFORMULIER Reis ANTWERPEN

DONDERDAG 15 oktober 2015

Terugsturen in een briefomslag vóór 1 oktober 2015 naar:

Jos Sannen Pastorijsstraat 20, 2440 GEEL tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148  
ofwel per e-mail [jozef.sannen@telenet.be](mailto:jozef.sannen@telenet.be)

Ondergetekende, naam en voornaam: . . . . .

Adres : . . . . .

. . . . .

e-mailadres: . . . . .

tel. . . . . GSM : . . . . .

*schrijft in voor :     1 persoon.                     2 personen.    (\*)*

Op datum van 15 oktober 2015 daguitstap Antwerpen.

**Opstapplaats (\*) :**

*Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 7u45*

*Rond Punt Rotselaar om 8u15*

*Ik kom rechtstreeks naar Antwerpen.*

***Ik stort ..... € (\*) (.. € per persoon) op rekening***

***BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Antwerpen.***

Datum: ... / ... / .....

(\*) aankruisen : Ik betaal per persoon 55€ als ik met de autobus meekom

Ik betaal per persoon 50€ als ik met eigen vervoer kom

Handtekening.