



Secretariaat: Beatrislaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

16 april 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: Sprakeloos.

Weet jij nog wat je deed op 22 maart? Ja, je zal het niet vlug vergeten, de dag waarop ons landje plots het middelpunt van de wereld was. De dag waarop we met z'n allen met de neus op de feiten gedrukt werden. Het kan, ja het kan zelfs hier, in ons landje, in onze achtertuin, aan onze voordeur. Tot dan gebeurde het allemaal wel ergens anders, ver weg of toch al

dichterbij, maar nu gebeurde het bij ons. De wereld stond even stil. Hoe is het mogelijk, wat staat er ons nog allemaal te wachten? Sprakeloos en onwezenlijk keken we van 's morgens TV om te volgen wat er in Zaventem gebeurde en dan, óók nog een aanslag op de metro in Brussel. We vonden geen woorden om te beschrijven wat daar gebeurde. En vele vragen. Moeten we nu bang zijn? Wonen er misschien ook mensen in onze buurt die tot zulke afschuwelijke dingen in staat zijn?

Wat mij opviel de dagen nadien was dat er opnieuw heel veel Belgen waren. Opeens waren we opnieuw (bijna) allemaal één volk in één land. Samen verbroederden we - ook met de nieuwe Belgen - broederlijk en zusterlijk voor het Beursgebouw en op andere plaatsen in het land. En (bijna) allen waren ingetogen en sprakeloos.

Door de drukte rond de aanslagen en de daaropvolgende arrestaties was de media ineens sprakeloos over de vele vluchtelingen die aan de grenzen van zuid Europa staan te wachten om - eindelijk - op een menswaardige manier behandeld te worden. Ineens was het doodstil rond deze die mensen. Nochtans, diegenen die op TV de serie "Terug naar eigen land" van Martin Heylen gevolgd hebben, konden vaststellen dat deze vluchtelingen, enkelingen maar ook gezinnen met (soms heel kleine) kinderen, alles behalve een plezierreisje maken naar Europa. En dan worden ze aan de Europese grenzen op een onmenselijke manier behandeld. Het kan niet anders dan dat de meeste mensen, die zulke reis ondernemen hopeloos en op de vlucht zijn voor alle geweld in hun eigen land. Als men dan hoort hoe sommige westerlingen (ook in die reeks) denken en spreken over die mensen, dan word ik daar stil en verdrietig van.

Ik hoop dat men voor al die miserie binnenkort een oplossing vindt. De vele arrestaties zijn een goed begin maar misschien een druppel op een hete plaat. Zal men ooit alle terroristen kunnen uitschakelen? Ik denk het niet. Evenmin denk ik dat we aan alle oorlogsvluchtelingen hier een menswaardig bestaan zal kunnen aanbieden. Maar laat ons toch proberen om goede oplossingen te vinden, hier of liefst nog in hun eigen land, zodat

we ons later niet moeten schamen over wat er gebeurde in het begin van de 21^{ste} eeuw.

Odette Dekeyser
je voorzitter



Doordenkertje van de maand.

Hierbij de tekst van het liedje dat Bart Peeters schreef naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen.

Hemel.

Je vindt er geen maagden,
geen lepels van goud.
De heilige schriften
zijn verwarrend en oud.
Er staat nergens geschreven
dat elke zot,
mag misbruiken en moorden,
in de naam van God.
Want god is liefde
en zeker geen haat,
geen reden voor misbruik
of een nepkalifaat.

Het staat in de Bijbel
en in de Koran,
zonder Liefde kan de hemel niet bestaan.

Gegoochel met onzin,
verdeel en heers.
De geschiedenis herhaalt zich
maar we zijn hardleers.
De wereld draait vierkant
en de oplossing stroef.
Mocht de aarde ogen hebben,
stonden ze nu droef.

Want god is liefde
en zeker geen haat,
geen reden voor misbruik of een nepkalifaat.

Het staat in de Bijbel
en in de Koran
zonder Liefde kan de hemel niet bestaan.



2. De BGB wandeldag in Thuin

donderdag 19 mei 2016

Onze volgende wandeling gaat naar de provincie Henegouwen ooit een rijk industrieel gewest, nu op de armoedegrens.

Wij kiezen voor het groene Henegouwen..., een bijzondere streek in de schaduw van grote stad Charleroi. Onze uitvalsbasis is Thuin.

Thuin is een heel leuk stadje langs de oever van de Samber. Als je in de straatjes met de hangende tuinen loopt is het juist alsof u in de Provence wandelt. De oude stadspoorten, de kasseistraatjes, de kleine wijngaarden scheppen samen een gezellig geheel.



Het stadje leunt als het ware tegen de heuvel langs de Samber aan. De toren van het Belfort troont daar majestueus boven uit. Het Belfort in zijn huidig uitzicht dateert uit de 17^e eeuw, maar er zou al in de 13^e eeuw al sprake zijn van een belfort. In de loop van de eeuwen deed dit gebouw zowel een gemeentelijke als een religieuze rol.

Een ander boeiend gegeven van Thuin zijn de hangende tuinen. Deze zijn door hun trapvormige opbouw en hun zuidelijke ligging, samen met een typisch microklimaat een uitzonderlijke plaats en werden reeds van in de middeleeuwen ontgonnen. De moestuinen die zowel groenten, fruit als wijnstokken bevatten waren van belang voor de voeding van de lokale bevolking. Door zijn historisch belang en zijn biologische verscheidenheid is de site van de 'Hangende Tuinen' van Thuin sinds 1976 beschermd en sinds 2009 als uitzonderlijk erfgoed geklasseerd.



Tijdens de voormiddag van onze wandeldag bezoeken we Thuin. Na een tas koffie (en er nog iets bij) zijn we voldoende gewapend om een wandeling te maken langsheen het merkwaardige dat Thuin ons te bieden heeft. Tegen de middag zijn we terug in het centrum waar we onze picknick verorberen, met het bord soep dat op ons te wachten zal staan.

Na onze maaltijd worden terug op de bus verwacht voor een korte rit naar het kasteel van Leers-et-Fosteau. Dit is het vertrekpunt van zowel de korte als de langere wandeling.



Uitrijzend boven de omliggende weilanden, is het hooghartige en sombere silhouet van het kasteel van Fosteau van op grote afstand zichtbaar. Het geheel van het kasteel en de hoeve bezit nog 7 torens, gestructureerd omheen twee neerhoven. Het eerste neerhof is omgeven door een versterkte burcht die dateert van de XIV-de eeuw en een kasteel van begin 17de eeuw met een Franse tuin in verschillende terrassen tot aan de vijver, alsook de gebouwen van een eerste hoeve.

De aandacht van de bezoeker wordt vooral aangetrokken door de burcht met zijn drooggelegde wallen. Dit gebouw bestaat uit 3 niveaus. De eerste bouwlaag is een opeenvolging van drie brede tongewelven. De tweede bouwlaag toont ons prachtige schoorstenen met kruisverbanden in een enig mooie ridderzaal (eind 14de eeuw). Een van de mooiste gotische zalen in België.

Het kasteel is als monument geklasseerd evenals de omgeving sinds 1979.

We brengen nog een kort bezoek aan dit kasteel vooraleer we de velden van Henegouwse Haspengouw induiken.

Voor de deelnemers die verkiezen om een kortere wandeling te doen bieden we in totaal een zestal kilometer wandelgenot aan. Degenen die ervoor kiezen om toch wat langer de benen te strekken mogen uitkijken op een 12-tal kilometer stappen.

Na de wandeling worden beide groepen verwacht in Ferme de la Cour waar een warm en lekker avondmaal op ons wacht.

Het programma van deze wandeldag is als volgt:

Opstap in Scherpenheuvel bij busuitbater Van Aerschot om 7.15 u

Opstap in Rotselaar Rond Punt om 7.45 u.

Opstapplaats Chateau de Namur (Vers Namur) om 8.15 u.

10.15 u: koffie met gebak
10.45 u: wandeling in en om Thuin.
12.30 u: picknick met soep en koffie.
13.30 u: bezoek kasteel
14.15 u: vertrek wandeling
17.30 u: avondmaal.
19.00 u: vertrek
20.30 u: aankomst Leuven
20.45 u: aankomst in Scherpenheuvel

PRIJS : 40,- €., daarin zijn begrepen :

- Koffie met gebak
- Soep en koffie bij de picknick.
- Ruim avondmaal.
- Competente reisbegeleiding.
- Busreis heen en terug

U ZORGT VOOR :

- knapzak voor de middagpicknick.
- aangepast kledij met wandelschoenen.

INSCHRIJVEN:

Storten op BE91 7390 0930 0176 (739 0093001 76) van BGB met vermelding : "uw naam + wandeling Thuin op 19 mei 2016.

Inschrijven bij, en begeleiding door : (zie inschrijvingsformulier achteraan)

Jos Sannen Pastorijsstraat 20 2440 Geel tel 014/ 72.62.28 GSM 0476.205.148
e-mail: jozef.sannen@telenet.be

3. Agenda BGB voor 2016

Donderdag 19 mei: wandeling in Henegouwen

18 tot 26 juni: 9 daagse reis naar Bulgarije

Dinsdag 21 Juni: KUS "Ken uw Stad" wandeling in Leuven: 125 jaar Boerenbond

Vrijdag 8 juli: Kroningsfeesten Tongeren (datum gewijzigd !!)

Donderdag 25 augustus: daguitstap naar Oudenaarde en Geraardsbergen

15 - 19 september: 5 daagse reis naar Rome

Dinsdag 20 september: daguitstap naar Charleroi

Donderdag 20 oktober: Brussel ondergronds

Donderdag 17 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel

Donderdag 15 december: Voordracht : Arnout Houben (datum gewijzigd !!)

4. Verslag BGB Bezinning op 15 maart in Mariagaarde Hoepertingen

De indrukwekkende toegangspoort en de narcissen op het binnenhof zeggen vriendelijk welkom en ook de bestuursleden BGB beamen dit.

Welkom aan 90 blijde BGB-ers die in Hoepertingen komen bezinnen.

Kasteel Mariagaarde " waar de stilte spreekt en het zwijgen 🌹 luistert" is op 15 Maart II. even onze thuis.

Het werd een bezinnende namiddag "nieuwe stijl".

Lucia Lipkens-Janssen is onze gids om de wereld van de Iconen te ontdekken. Hoe ze gemaakt worden en vooral waarom ze "geschreven" worden is een boeiend verhaal; vanaf het uitgezochte hout tot het eindresultaat.

Het is een verhaal van geduld, bezinning, kortom een jarenlang proces.

Zoals Lucia zegt "een Icoon schilder je niet, je schrijft ze aan de hand van gelovige thema's en verhalen". In de Icoon schuilt een grote meditatieve kracht die wil aanzetten tot gebed en beleving. Voor Lucia is dit zeker zo en haar boeiende inleiding werd een krachtige getuigenis. Mede ondersteund door een prachtige power-point en de zeer mooie tentoonstelling van Iconen "geschreven" door haarzelf. Bij elke Icoon werd de kleurensymboliek en de betekenis toegelicht. Jawel ...om over na te denken.

Om af te sluiten gaf Directeur Marnik Van Langenaker een enthousiaste, doorleefde toelichting over "zijn" Mariagaarde, als gastvrij oord voor iedereen die er korter of langer wil verblijven. Zijn woorden gaven stof tot nadenken , om te herbronnen en goesting om terug te komen.

.....Want Mariagaarde is een open , gastvrij huis. En van gastvrijheid gesproken..... Van bij de aankomst : volop koffie en vlaai (voor niet Limburgers taart) en de koffietafel bij het einde was meer een buffet, klaargemaakt en gepresenteerd door vriendelijke medewerkers die telkens zegden "tast maar toe, er is genoeg" en of we dat deden....

Blijde gezichten bij aankomst en zeker bij vertrek met een dankbare, hartelijke tot ziens.

N.R.

5. Dag van de zorg

Week van de valpreventie.

"Blijf op je eigen benen staan"

Een op drie personen ouder dan 65 jaar valt minstens 1 keer per jaar.

Wie meer beweegt, heeft stevigere spieren en meer lichaamscontrole.

En dan zijn wij wel de doelgroep, niet?

Je kan er meer over lezen op www.valpreventie.be.

Uit onze eigenste Landelijke Thuiszorg:

Rode Kruis Vlaanderen en de Dag van de Zorg organiseerden op 20 maart een wedstrijd.

En met een prachtig verhaal van hun "Verwenzorg", behaalde Landelijke Thuiszorg een nominatie voor "Zorgverhaal van het Jaar"

"Onafhankelijk Leven" werd door de vakjury als winnaar gekozen, maar ga zeker eens kijken naar het mooie verwenfilmpje op de homepage van www.landelijkethuiszorg.be

"De Limburgers heten u welkom"

En zeker in het nieuw Zorgcampus van "Ons" in Bilzen.

Je kan er terecht voor vele vormen van Zorg: van kinderopvang tot bejaardenzorg, opleiding en vorming...

Een spiksplinternieuw futuristisch gebouw, op de Ons -Campus , Wederzoet 3 3740 te Bilzen tel. 0800 112.05.

Mooi, mooi, mooi...hypermodern!

Je ziet het al liggen als je op de snelweg in Bilzen voorbijrijdt.

Loop er gerust eens binnen, met onze groeten.

Jeanine Fonteyn

6. Proficiat aan onze jubilarissen:

90 jaar:

16/05: De Wulf Etienne (AVEVE), Lostraat 28/1F, 9880 Aalter

80 jaar:

09/04: Colson Leon (KBC-B) Koningenblok 40, 3390 Tielt-Winge

02/05: Reniers Marcel (AVEVE) Bergzichtstraat 25, 3111 Wezemaal

07/05: De Zaeyer Luc (KBC-V) Eektstraat 74, 3111 Wezemaal

08/05: Ickx Hortence (KBC-V) Daalstraat 71, 3300 Tienen

19/05: Hoste Frank (KBC-B) Hof Ter Leepsaan 12, 3020 Herent

60 jaar gehuwd:

*02/05: Michiels Willy (IDB) met Verstraeten Margaretha,
Hubert Tobbackstraat 6, 1910 Kampenhout*

*09/05: Simons Jan (KBC-V) met Marien Maria,
Molenstraat 12, 2430 Laakdal*

50 jaar gehuwd:

*03/05: Verheyden Victor (AVEVE) met De Preter Anna,
Middelweg 149, 3001 Heverlee*

*07/05: Fevery Raf (AVEVE) met De Maesschalck Arlette,
Schipdonkstraat 22, 9800 Deinze*

*07/05: De Prins Frans (BB) met Liebens Irene,
Binkomstraat 43, 3210 Lubbeek*

*07/05: Van Den Wyngaert Marie-Louise (KBC-B) met Claes Frans,
Langendaallaan 8, 3001 Heverlee*

*20/05: Rosseel Godfried (BB) met Blomme Cecile,
Vlierbeekstraat 23, 3052 Blanden*

*25/05: Vangrimde Lisette (BB) met Vanheer Roger,
Klein Kouterstraat 27, 3350 Linter/Wommerson*

*31/05: Goemans Jozef (KBC-B) met Fosse Jenny,
Grote Steenweg 175, 3400 Landen*

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

*28/03/16: Hermine Smets, echtgenote van Jozef Schellekens (AVEVE),
Langestraat 95, 3220 Holsbeek.*

*29/03/16: Leo Geysen, echtgenoot van Chris Dille (KBC-V),
Maarten Lemmensstraat 63/3 3200 Aarschot*

01/04/16: Mariette Boogaerts (KVLV Landelijke Thuiszorg), gewezen bestuurslid BGB.

8. Welkom aan onze nieuwe leden

Wilfried Saelens (KBC-B), Bollestraat 14, 8830 Gits

INSCHRIJVINGSFORMULIER Wandeling THUIN

Donderdag 19 mei 2016.

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 mei 2016 naar:

Jos Sannen Pastorijstraat 20 2440 GEEL tel 014.72.62.28 GSM 0476.205.148

ofwel per e-mail jozef.sannen@telenet.be

Ondergetekende, naam:

Adres :

e-mailadres:

tel. GSM :

schrijft in voor : 1 persoon. 2 personen. (*)

Op datum van 19 mei 2016 wandeling Thuin en omgeving.

Opstapplaats () :*

Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 7u15

Rond Punt Rotselaar om 7u45

Chateau de Namur Blanden (Vers Namur) 8u15

***Ik stort € (*) (40 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Thuin.***

Datum: ... / ... /

Handtekening

(*) aankruisen