



Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar - 016/58.09.27

Email : Bond.gepens.bb@gmail.com

Website : <http://www.b-g-b.be/>

3 augustus 2016

1. Ga even zitten en lees



Het woordje van de voorzitter: "Zomer..."

Warme zonnige zomertijd, gebruide benen onder korte rokjes. Sexy topjes en open schoentjestijd, lekker warm of veel te warm, een deugddoend briesje om wat af te koelen. Soms een flinke regenbui, af en toe hele bakken water die uit de hemel vallen.... Volle terrassen, fleurige parasolletjes. Vrolijk ontspannen mensen in

vakantiesfeer.

Sla, tomaten en komkommertijd. Rode besjes, frambozen en watermeloenen.

Volop pruimen en kersen om te zoenen. Confituur maken.

Dat is allemaal de zalige blije zomertijd.

Zomer aan zee, zon, zand en strand.

Verliefde paartjes aan de waterkant, gestolen kusjes op het strand.

Kinderen bouwen zandkastelen en spelen winkeltje met papieren bloemen die men kan betalen met zaagjes, schelpjes en wulken. Soms griezelen van kwallen, krabben of wier; zand tussen je tenen en zand in je schoenen. Blote blinkende lijven, de typische geur van zonnecrème.

IJsjes, wafels en boules de Berlin. Ellenlange files om naar de vakantieplek te rijden en evenveel fileleed om terug thuis te komen.

Zalige blije zomertijd.

Zomer op je terras of in je tuin.

De tuin, voor velen een rustpunt. Eén straaltje zon en we trekken het groen in. Gras maaien, onkruid wieden, planten gieten om er een gezellige plek van te maken, om te genieten, weg van alle stress en zonder files.

De ideale zomerdag begint en eindigt voor velen in de tuin of op het terras. Zalig buiten ontbijten aan een mooi gedekte tafel met heerlijk vers fruit, gezonde ontbijtgranen en nog veel lekkers. En dan s 'avonds: gezellig met een lekker glaasje rond de barbecue, nog nagenieten van een mooie dag. Niets moet, alles kan op zo'n dag. Zalige blije zomertijd.

Geniet er maar van, want "eens de Ronde van Frankrijk gedaan is, is de zomer al halfweg".

je voorzitter

Odette Dekeyser

2. Agenda BGB voor 2016

Donderdag 25 augustus: daguitstap naar Oudenaarde

15 - 19 september: 5 daagse reis naar Rome

Dinsdag 20 september: daguitstap naar Charleroi en Chimay

Donderdag 20 oktober: Brussel ondergronds

Dinsdag 15 november: jubileum- en programmadag Scherpenheuvel (datum gewijzigd)

Donderdag 15 december: Voordracht : Arnout Houben (datum gewijzigd !!)



Doordenkertje van de maand.

"Wat maakt ons leven de moeite waard?"

Wat maakt ons leven
de moeite waard?

Alleszins niet wat wij verdienen
en kopen kunnen
maar alles wat ons,
zonder eigen toedoen,
voor niets geschonken wordt:
liefde en vriendschap
vergiffenis en trouw,
hartelijkheid en tederheid.

Alleen hierdoor wordt
ons bestaan rijker.

Ernest Henau



3. Op stap op donderdag 25 augustus: **Oudenaarde**

Beste BGB-ers,

Zet je kunstbril maar op ...

Doe je zwemvest maar aan ...

Zorg voor je koersbroek en geoliede benen

Want onze volgende daguitstap op donderdag 25 augustus gaat naar Oudenaarde: een buitengewoon mooie oude Vlaamse stad aan de Schelde en een "fietsmonument" in Vlaanderen.

En met een gevuld en gevarieerd programma:

- In de voormiddag bezoeken we onder begeleiding van gidsen de tentoonstelling in het mooie MOU museum van de stad, met het verhaal van het leven aan de Schelde en de prachtige kunst en tapijten, die door de eeuwen heen Oudenaarde hebben getekend.*
 - We nemen een middagpauze, met etentje tussen onze Grote Wielergoden in het " Centrum Ronde van Vlaanderen", met een sportief bezoekje aan het Wielermuseum.*
 - Een busrit met gids, voert ons nadien langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen!*
Zo kunnen we ons een beeld vormen van de inspanningen van onze helden op de koersfiets tijdens hun jaarlijkse hoogdag .µ
- Om "onze" beentjes te strekken, gaan we nadien zelf een kleine stadswandeling maken, die de leuke naam heeft "op vrijersvoeten" ...*
Allicht komen dan ook eigen mooie herinneringen boven..."waar is den tijd..."
We ronden af met een lekker etentje en genieten intussen nog na van het mooie centrum.

Opstapplaatsen

Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 07.00 u

Rond Punt Rotselaar om 07.15 u

Groot Bijgaarden Texaco Parking (richting Gent) om 08.00 u

Deze Vlaamse Hoogdag kost je 50 €

Wanneer we te veel inschrijvingen hebben, moeten we steeds de datum van inschrijving respecteren, dus...eerste op, beste gekleed.

***Inschrijven met bijgevoegd formulier voor 10 augustus :
en doorsturen naar Jeanine Fonteyn***

adres: Sparrenstraat 9 , 3110 Rotselaar

Of Jeanine.fonteyn@ skynet.be

De begeleiders van dienst zullen je graag begroeten

Jeanine en Therese

Meer info tel. Therese Van Steyvoort 0494/226 620

tel. Jeanine Fonteyn.0485 184674 of bij voorkeur 016/ 581 080

4

Daguitstap naar Charleroi en Chimay

dinsdag 20 september

Een dagreis naar Charleroi organiseren: het is niet evident. Het werd mij trouwens door meerdere mensen afgeraden, want 'niets te zien' of 'je krijgt dit nooit georganiseerd' of 'een akelige stad'.

En ja, de mensen die het mij afgeraden hadden, hebben voor een flink stuk gelijk gekregen. Pas op het nippertje heb ik het programma met alle betrokkenen kunnen in orde krijgen. "Les Carolo's" die ik ontmoette zijn niet de grootste organisatorische talenten!

Is een bezoek aan Charleroi dan wel de moeite waard?

Charleroi: fabrieksgebouwen, corruptie, grauw. Kortom: de lelijkste stad van de wereld en niet meteen een gezellige plaats om te bezoeken? Tenminste, dat beeld hebben veel mensen over Charleroi.

Wat heeft Charleroi te bieden?

Charleroi heeft heel wat mooie plaatsen. Laat u verrassen!

Het stadsstation, dat in het centrum ligt, is een van de belangrijkste aantrekkingspolen van Charleroi. Hier ligt ook de Beurspassage, die ooit 's lands eerste winkelgalerij was. De neoklassieke basiliek van St. Antonius bevindt zich ook in de binnenstad. Of: het "Maison Dorée" en de "Caserne Trésignies", en het "Palais de Justice ». Je kan ook genieten van het pittoreske voetgangersgebied "Rue de la Montagne" (Montagne winkelstraat). Het Hotel de Ville, gebouwd in 1936, is bekroond met het Belfort (74m), die met zijn 47 carillons om de 15 minuten een populaire melodie speelt. Ondanks de recente ouderdom is de klokkentoren opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Nog eens: laat u verrassen!

En dan naar CHIMAY !

In de namiddag gaan we naar Chimay. Zowat één uur rijden van Charleroi.

We bezoeken eerst "Chocolaterie Gillot" die bestaat sinds 1995. Er wordt uitleg gegeven over het aanmaken van de chocolade en de pralines. En natuurlijk is er een proeverij voorzien!



Daarna is het tijd om het bekende Kasteel van Chimay te bezoeken dat gedurende 1000 jaar ononderbroken bewoond werd door de voorouders van de Prinsen van Chimay. Vier grote families hebben er elkaar opgevolgd.

Chocolaterie Gillot

Les Pralines de Chimay

Fondée il y a 21 ans, découvrez le secret de fabrication des Pralines de Chimay et plongez-vous dans les essences du chocolat.

Dégustation prévue pour le plaisir de vos papilles gustatives.

Vente de produits sur place.

Visites possibles de Pâques à fin octobre sur RDV (fermé le jeudi)
Min. 25 p. - Max. 20p.
Durée +/- 1 h. Visite

Prix : 4€/p. (y compris 4 dégustations)

M. Vincent Gillot
Rue de Lathoune 72 C
6464 l'Escaillère
+32(0)60 37 72 28
gillotvincent@chimay.be
www.lespralinesdechimay.be

Tijdens het bezoek ontdekt u 5 belangrijke kamers in het kasteel: de grote hal, de zaal van de wachters, de portrettenzaal, de kapel in de middeleeuwse donjon en het theater.

Je kan je bezoek aan het kasteel volledig op je eigen tempo doen: iedere bezoeker krijgt er een iPad om digitaal het kasteel te bezoeken en meer te weten te komen over de bewoners, de schilderijen en het decor.

Je ontdekt ook het theater dat in 1863 werd gebouwd en het staat op de lijst van Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië.

Vind je dit programma de moeite waard? Schrijf dan snel in!

PROGRAMMA: inschrijven voor 10 september !

LET OP: de gegidste wandeling doorheen Charleroi gebeurt te voet!

09:30 Aankomst in Charleroi. Koffie en croissants in La Maison des huit heures

10:00-12:30 Gegidste wandeling doorheen Charleroi met 2 Nederlandstalige gidsen Marie Louise De Roeck en Guy Jacquet.

12:30-13:30 Middagmaal in La Maison des huit heures

13:30 Vertrek naar Chimay. Zowat 1 uur vanuit Charleroi.

14:40-16:00 Chocolaterie Gillot met 4 proeverijen.
Let op: de uitleg gebeurt enkel in het Frans

16:10 - 16:30 Per autobus naar Château de Chimay

16:30 - 18:00 Château de Chimay. Door middel van iPad per persoon kan een wandeling gemaakt worden door het kasteel. Nederlandse taal

18:15 Avondmaal in Casino du Chimay

19:15 Terugreis naar Leuven

Opstapplaatsen: :

- Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 07.15 u
- Rond Punt Rotselaar om 07.45 u
- Chateau de Namur (Vers Namur) Blanden om 08.15 u

Kostprijs voor het volledige dagprogramma "all-in": 53 € per persoon

Contactpersoon: Paul Van Mierloo, Bergstraat 97, 3010 Kessel-lo
e-mail: paulvanmierloo@yahoo.com GSM: 0479/ 208 761

5. Verslag Op stap in Sint Truiden en Tongeren

Het is eens wat anders. Op uitstap gaan en geen rekening moeten houden met de files. Dat kan spijtig genoeg alleen nog als je pas rond de middag vertrekt. Vanuit de opstapplaatsen in Scherpenheuvel, Rotselaar en dan Blanden trokken we met, andermaal, een volle bus richting Sint Truiden.

In het museum De Mindere werden we door onze twee gidsen opgewacht die, in een tijdsbestek van twee en een half uur, de geschiedenis van de Minderbroeders in Sint Truiden hebben toegelicht.

De Minderbroeders zijn als orde ontstaan door toedoen van Sint Franciscus van Assisi, die na een liederlijk leven als zoon van een rijke handelaar en als soldaat krijgsgevangene wordt gemaakt. Na één jaar gevangenschap keert hij, totaal verandert, terug en zet zich in voor de armen, de melaatsen. Hij schenkt al zijn bezittingen weg en wil op een vrij radicale wijze in de voetsporen van Christus treden. Hoewel velen hem als een zonderling beschouwen krijgt hij ook snel navolging. In 1209 krijgt Franciscus steun van de paus voor de leefregel die zij zich opleggen. Omdat zij in radicale armoede leven worden zij als snel de minderen genoemd, vandaar hun naam: Minderbroeders.

Terwijl Franciscus in Assisi en Rome maar ook ver daarbuiten op zijn manier het evangelie verkondigt zwermen over heel Europa de eerste Minderbroeders uit. Zo komen reeds in 1292, het jaar waarin Franciscus overlijdt, de eerste Minderbroeders toe in Sint Truiden. Ze zijn er de dag van vandaag nog steeds.

Dank zij onze gidsen kregen we heel wat informatie over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de gemeenschap van de abdij. Hoewel het aantal broeders en paters de voorbije jaren flink is afgenomen blijven zij zich inzetten in de gezondheidszorg, de pastorale werking, en het uitdragen van de boodschap van armoede.



Bij de rondgang door de abdij viel de statige Minderbroederskerk op. Hoewel ze tijdens de oorlog zware schade heeft opgelopen werd tijdens de voorbije jaren de kerk in zijn volle glorie heropgebouwd. Zeer kenmerkend is de kleine crypte onder het altaar waar men de Portiunculakapel, waar het in Assisi allemaal begon, heeft nagebouwd. Men herdenkt er de moorden op verschillende Minderbroeders die als missionaris vanuit België waren uitgezonden.

Binnen de muren van de abdij bevindt zich ook het museum 'De Mindere'. In dit museum worden de belangrijke stukken uit het patrimonium van alle gemeenschappen van Minderbroeders in België verzameld. Door het verder afkalven van het aantal broeders en paters moeten abdijen worden verlaten en wil men de erfstukken die daar aanwezig zijn voor het nageslacht bewaren. Zo is het museum eigenaar van een aantal blikvangers, zoals een vroeg-gotisch Mariabeeld (1350), een handgeschreven koorboek op perkament uit 1515, een kommetje waaruit volgens de legende Sint Franciscus zelf nog zou gedronken en gegeten hebben.

Met al dit fraais was onze tijd snel voorbij, er stond nog heel wat op het programma.

Ons volgend doel waren de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren. Maar vooraleer we daar aan toe waren moesten de hongerige magen ook hun beurt krijgen. De koffietafel stond voor ons gedekt in het domein van het Chateau de la Motte in Groot-Gelmen.

Door onze goede contacten met Cera konden we dankbaar gebruik maken van hun aanbod voor de aandeelhouders. Voor we onze voorbehouden plaatsen op de tribunes innamen werd met een drankje mogelijke uitdrogingsverschijnselen voorkomen.



De Kroningsprocessie is met deze editie weer uitgegroeid tot een prachtig spektakel. Meer dan 3.000 deelnemers uit Tongeren en directe omgeving hebben hun beste beentje voor gezet om vier maal door de Tongerse binnenstad te trekken. Naast de duizenden kijkers kon men in Tongeren ook de koning met zijn gezin verwelkomen. Als dit geen referentie is.

De processie is verdeelt over 18 processiegroepen, elk met een eigen bestuur, die ook zelf instaan voor de deelnemers, de kledij, de muziek, de wagens en de choreografie. Merkwaardig is dat de deelnemers zelf hun eigen processiekleed betalen. Een detail is dat wellicht (bijna) alle Tongerse mannen in de voorbije maanden (jaren) hun baard en haar lieten groeien om zo nog meer in hun rol te kunnen opgaan. Mogelijk hebben de Tongerse barbiers (eindelijk) weer zaken kunnen doen nu de vier processies achter de rug zijn.

Merkbaar is hoe de duizenden toeschouwers meeleefden met de diverse taferelen, soms stil en ingetogen, soms ook met uitbundig handgeklap. De deelnemende kleine kleuters, slapend in de armen van hun moeder of in de bolderkar hebben er hun rust niet voor gelaten.



Eenmaal de processie met de gekroonde Lievevrouw werd afgesloten waren we terug te gast bij Cera en konden we bij één (of meer) natjes en belegde broodjes het spektakel en al wat we gezien en beleefd hadden nog eens terug spoelen. Het was indrukwekkend en de moeite waard. Van harte proficiat voor de deelnemers en ook inrichters.

Het liep al tegen twaalf uur aan eer de laatste deelnemers hun opstapplaats bereikten en tevreden konden terug kijken op een boeiende dag in eigen streek.

Jos Sannen

NB. Meer foto's en sfeerbeelden vinden jullie weldra op de website van onze vereniging: www.b-g-b.be met dank aan Hilda en Theo.

6. Proficiat aan onze jubilarissen:

90 jaar:

19/09: *Hayen Karel (KBC-B) Koetsweg 59, 3010 Kessel-lo*

80 jaar:

13/09: *Segers Irene (KBC-V) Langestraat 12, 3111 Wezemaal*

16/09: *Luyten Jozef (KBC-V) Klein Tegelrijstraat 128, 3850 Nieuwerkerken*

24/09: *Claes Louis (KBC-V) Eendenplasstraat 80 , 9940 Evergem*

60 jaar gehuwd:

15/09: *Mommaerts Pierre (KBC-V) met Janssens Maria,
Zwarte Hoekstraat 3B , 3360 Bierbeek*

18/09: *Vandenbosch Roger (AVEVE) met Crabbe Maria,
Oud-Heverleestraat 24, 3001 Heverlee*

50 jaar gehuwd:

02/09: *Van Heghe Rafael (KBC-B) met Coppens Martha,
Dwarsstraat 54, 9470 Denderleeuw*

7. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze overleden leden

12/07/16: *Jos Vancuyck (AVEVE) echtgenoot van Julienne Piot,
Pauwstraat 95, Melsele-Beveren*

20/07/16: *Anna Swillen echtgenote van Jozef De Bruyn (IDB),
Kerkstraat 5, 3391 Kiezegem*

28/07/16: *Evarist Maesele (AVEVE), echtgenoot van Suzanne De Meulemeester,
Bovenbosstraat 10, 3053 Haasrode*

INSCHRIJVINGSFORMULIER
uitstap Oudenaarde
Donderdag 25 augustus 2016

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 augustus 2016 naar:
Jeanine Fonteyn , Sparrenstraat 9 3110 Rotselaar
e-mail: jeanine.fonteyn@skynet.be tel: 016/58 10 80 GSM: 0485/18 46 74

Ondergetekende, naam:

Adres :

Postcode : Gemeente:

e-mailadres:

Tel. GSM :

schrijft in voor : 1 persoon. 2 personen. (*)

Op datum van 25 augustus daguitstap Oudenaarde .

Opstapplaats () :*

- Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 07.00 u
- Rond Punt Rotselaar om 07.15 u
- Groot Bijgaarden Texaco Parking (richting Gent) om 08.00 u

Ik stort € (50 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Oudenaarde .

Datum: ... / ... /

Handtekening

(*) aankruisen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
uitstap Charleroi en Chimay
Dinsdag 20 september

Terugsturen in een briefomslag vóór 10 september 2016 naar:
Paul Van Mierloo, Bergstraat 97, 3010 Kessel-lo
e-mail: paulvanmierloo@yahoo.com GSM: 0479/ 208 761

Ondergetekende, naam:

Adres :

Postcode : Gemeente:

e-mailadres:

Tel. GSM :

schrijft in voor : 1 persoon. 2 personen. (*)

Op datum van 20 september daguitstap Charleroi en Chimay .

Opstapplaats ()* :

- Van Aerschot Busuitbater Scherpenheuvel om 07.15 u*
- Rond Punt Rotselaar om 07.45 u*
- Chateau de Namur (Vers Namur) Blanden om 08.15 u*

Ik stort € (53 € per persoon) op
rekening BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76)
met vermelding: naam deelnemers en Daguitstap Charleroi - Chimay

Datum: . . . / . . . /

Handtekening

(*) aankruisen